

Julestemt af messingmusik i Løvel Kirke

Af Henning Mousten Nielsen

borgerreporter

LØVEL: Torsdag aften, den 15. december havde menighedsrådet inviteret til en lidt anderledes julekoncert. Fire veloplagte blæsere, der til sammen udgør Viborg Musikskoles Messingkvartet, havde nemlig fundet vej til Løvel Kirke denne aften, hvor et godt fyldt kirkerum var klar til at

Messingkvartetten fra Viborg Musikskole gav koncert i Løvel Kirke. Foto: Niels Peter Jacobsen.

tage imod.

Kvartetten består af Sofie Brems på trompet, Thea Vriberg på valdhorn, Birgit Thuesen på basun samt Lars Pedersen, ligeledes på trompet. Det er den selvsamme lokale Lars Pedersen, som rigtig mange genkender som akkompagnatør på orgel eller klaver til Løvel Amatørscenes revyer og dilettantforestillinger. De havde sammen med Menighedsrådet sammensat en times dejlig og meget varieret underholdning, med både gammelt og nyt, velkendt og mindre kendt musik, alt

arrangeret for netop deres instrumenter. Imellem var også stykker arrangeret af dem selv.

Publikum blev også aktivt undervejs, for vi sang fire salmer, knyttet til julen og årstiden, ledsaget af orgelmusik og sang fra kirkens organist og sanger. Iblandt dem var »Vær velkommen, Herrens år« og »En rose så jeg skyde«.

Musikken, hvoraf indledningsnummeret »Four Dances« af Paul Peuerl, daterer sig helt tilbage til 1611, bevægede sig op igennem tiden og blev undervejs fint beskre-

vet af Sofie Brems. Carl Nielsen, Ludwig van Beethoven og Gordon Jacob var blandt de andre komponister, hvis musik blev spillet. Kvartetens sidste nummer var den velkendte salme »Dejlig er jorden« arrangeret af Sofie Brems. Grebet af den gode stemning og publikums ivrige klappen, samt på menighedsrådsformand Villy Bachs opfordring, lod de sig overtale til et ekstranummer. Det blev et populært valg, for de gav en ny version af »When you wish upon a star«, som de allerede havde fremført.

Et tilfreds og julestemt publikum kunne forlade kirken, og vende tilbage til hverdagen og mørket uden for kirken. Her kunne vi bare konstatere, at plusgraderne og den lette regndis hurtigt pillede ved den indre sindsstemning, vi nok alle sad med, da vi hørte »When you wish upon a star«.

Nå, julen er jo ikke afhængig af frost og sne og stjernehimmel, så lad os huske på det og have en rigtig glædelig jul og et godt nytår alligevel.

Tak for koncerten.

