

# Nødvendigt at dele holdninger med hinanden

Af Niels Peter Jacobsen,

sognepræst, Kirkegade 14, Rødding

**LÆSERBREV:** Kære Erik Bartram Jensen.

Jeg deler din glæde over, at der er god gang i debatten om kirke og kristendom. Men vi skal være nøgenhunde enige om, hvad ordene betyder, hvis samtalen fortsat skal give mening. Vi mener tydeligvis noget helt forskelligt, når vi bruger

ordet »missionere«.

Senest 7. april skriver du, at jeg indrømmer, at jeg missionerer over for små børn. Det lyder nærmest som om, jeg har haft gang i noget kriminelt. Og selv vil du jo heller ikke vedgå, at du missionerer for dit ateistiske livssyn.

Men lad mig præcisere endnu en gang: For mig er det positivt at missionere. Det er et udtryk for, at vi gider komme hinanden ved.

Det, som betyder noget for mig, vil jeg dele med dig. Og det, som betyder noget for dig, vil jeg gerne bruge tid og energi på at forstå. Hvorfor skulle vi reservere os og pakke vores meninger væk? Det er vel ikke så farligt, om vi skubber lidt til hinanden. Vores holdninger og værdier skal udfordre og udfordres.

Jeg er overbevist om, at børn også har brug for at møde voksne med holdnin-

ger. Selvfølgelig skal det ske i en atmosfære af frihed, men det er ikke nødvendigt, at børnene hver gang får at vide, at der findes en lang række alternative holdninger, som de frit kan vælge imellem. Som det danske samfund er indrettet, vil de uundgåeligt støde på disse forskellige holdninger. Og hvis børnene i deres opvækst har mødt voksne, som tog dem alvorligt og stod ved deres holdninger,

så er børnene godt udrustet til at gøre deres egne valg. Men hvis de kun er blevet mødt med »neutralt« informationer om alternative livssyn, så er de i virkeligheden ladt i stikken.

Jeg tror slet ikke på det værditomme rum. Jeg tror ikke, at neutraliteten findes. Dovenskab findes. Og nogle gange er det lettest at være uden holdning. Men det er mangel på respekt for fællesskabet, hvis vi ikke

finder det umagen værd at dele vores holdninger med hinanden. Så har jeg også svaret på dit spørgsmål: Hvorfor er det nødvendigt at tilbyde undervisning af minikonfirmander? Fordi det er værdifuldt og godt at dele holdninger med hinanden.