

Debatsiderne er redigeret af Lars Norup

VORES KRISTNE RYGSÆK

LEDER - AF CHEFREDAKTØR LARS NORUP

Folkbladets debatspalter har været præget af Erik Bartram Jensen, der er erklæret ateist og målrettet går efter enhver forbindelse mellem kirken og staten. For nylig var det minikonfirmand-undervisningen, som folkeskolen på ingen måde må forbindes med.

Det er udmærket, at vi en gang imellem bliver udfordret på nogle forhold, som mange egentlig tager for givet, for det er vel en kendsgerning, at ikke ret mange ville studse over, om invitationer til minikonfirmandundervisning skulle blive distribueret af skolerne.

Principielt har Erik Bartram Jensen jo ret i, at tro er en privat sag, og at stat og kirke burde være adskilt, både organisatorisk og økonomisk. Men det er jo også på det overordnede plan, Erik Bartram Jensen burde øve indflydelse, for hvem tager alvorligt skade af, om et brev på grund af ubetænksomhed skulle være blevet udleveret af skolen.

Vi er mange danskere, der har et afslappet forhold til kristendommen. Men alle, også Bartram Jensen, bærer, hvad enten vi vil eller ej, rundt på den kristne rygsæk, der betyder, at vores tanker, vores moral og vores sociale handlinger er præget af den kristne tro, som i generationer har præget mennesker i Danmark.

Og når det skal være, så er det vel ikke den del af verden, som har et kristent fundament, der haft den værste samfundsudvikling. Man fristes til at konstatere, at kristendommen er andre religioner overlegen, men det tillader vores kristne opdragelse jo ikke.

Det er glædeligt, at den danske folkekirke i stadig højere grad bliver præget af en tolerance og en folkelighed, som

for blot få år siden ikke fandtes. Der er efterhånden langt imellem de indremissionsk hævdede øjenbryn, når man tog glas nummer to eller fandt seksuelt samvær naturligt.

Jeg vil til enhver tid opfordre mine sønner til at gå til minikonfirmand-undervisning, og jeg vil støtte dem i at blive konfirmeret. Skulle de senere vælge kirken fra, blive ateister eller konvertere til andre religioner, er det deres valg, men jeg ved, at rygsækken er pakket godt, og at de er rustet til at springe ud i livet.

Modsat totalitære samfund ikke langt herfra med andre religioner som basis og stening og kvindeforagt som resultat, så udviker vi i Danmark selvstændigt tænkende mennesker. Det er jo ikke så ringe endda.

(Midtjyske Medier

Viborg Stifts Folkeblad

Udgiver: Midtjyske Medier, Berlingske af 2007 A/S

Chefredaktion: Per B. Jørgensen (konstitueret ansvarshavende) og Lars Norup

Direktion: Per B. Jørgensen Tryk: Bergske Avistryk

www.viborg-folkeblad.dk

Du kan kommentere vores leder på avisens hjemmeside