

Er det nu også så galt det hele?

Af Bertil Christensen,

Mosevænget 15, Tjele

LÆSERBREV: Hr.

Erik Bartram Jensen, (dobbel)t moralens evige vogter, har opdaget, at der er noget, der hedder minikonfirmander! Han er overbevist om, at det tvungent manipulation både fra kirkens, politikernes og skolens side og sætter gang i en undersøgelse iflg. indslag i denne avis 26. marts. Alle smøres nu grundigt ind i hans vogtergerning under hans egen mission.

Lad mig hjælpe ham lidt på vej i hans gerning:

Der sker mange forfærdelige ting. Specielt vigtigt er det, om beskeder kommer ind ad den ene eller den anden dør. Da den skrækkelige sag om minikonfirmandsedler nok smuldrer, er der her tips om andre ting, EBJ kan gå i gang med at overfortolke. Om ikke for andet så for at vise, hvor mange ressourcer man kan bruge, når man går de rigtige omveje for at spørge, hvem der deler sedler ud – det er vigtigt at undgå at spørge de involverede – ellers kunne der jo heller aldrig blive en sag!

Nå, tilbage til de tips:

På skoler i Danmark ligger der agitationsmateriale for både det ene og det andet emne eller forening – det er jo frygteligt, at børnene bombarderes med ideer om sund mad, sund livsstil, sport, socialt arbejde, ekstra undervisning og alt muligt andet. Og når der agiteres for frugter, må EBJ da absolut forlange, at der også agiteres for vingummi samtidig, ellers er det da ren manipulation til fordel for grønthandlere.

Jeg kan huske at have set og hørt navne på nogle betydningsfulde mennesker, politiske partier, andre sty-

reformer og den slags forfærdelige ting i undervisningen - uden deres modpoler blev nævnt. Det må omgående undersøges, om ikke det alt sammen er indoktrinering og tvang.

Er disse tip ikke nok, så se om æbler nævnes flere gange end lagkager i matematik. Det går jo ud over bagerne! Eller om vejrudsigten i tvV taler mere om regn end om sol. Der er helt sikkert et ubehageligt motiv bag.

Tidspunktet for Bartramundersøgelserne om minikonfirmand og den kommende om frugtmanipulation - er da fuldstændig ideel: Det har kun fundet sted i en del år. Jeg kan huske noget lignende fra 70'erne, hvor skolebøgerne havde været brugt i 10-15 år.

Samlet set er det klart, at EBJ ser indoktrinering, når alt det foregår. Frygteligt!

Heldigvis kommer der i sidste ende nogle meget fornuftige, samfunds-kritiske unge ud af skolerne, hvoraf nogen vælger at købe frugt og nogen at gå i kirke og somme tider vælger de begge dele eller ingen af delene. Så mon ikke der i årenes løb har været både børn, forældre og undervisere, der har kunnet sortere og forklare emnerne fornuftigt uden Erik Bartram Jensens bemærkelsesværdige indsats