

# Hvem skabte Gud?

Af Erik Bartram Jensen,  
formand for Humanistisk Selskab  
i Viborg

**LÆSERBREV:** Niels Mark Jacobsen vil gerne diskutere de helt store spørgsmål med mig. Han accepterer naturvidenskabens svar på mange ting, men mener der må være noget større end det. Han kalder det »årsagernes årsag«, som skulle være et citat fra Aristoteles.

NMJ mener, at naturen er så fantastisk, at den ikke kan være skabt ved en tilfældighed, så derfor må der være en bagmand, som vi kalder Gud. Det virker jo umiddelbart meget logisk, og sådan argumenterer da også de religiøse kræfter i USA, der for at have et modstykke til Darwins forklaringer har skabt teorien om Intelligent Design. De siger også, at naturen er så fantastisk indrettet, at den kun

kan tænkes at være skabt af en Gud.

Religiøse mennesker er kendetegnet ved, at de giver sig hen i en tro på noget, man ikke ved noget om. De har fuld tillid til myten om, at der findes en Gud, og at denne har skabt verden. Med dette udgangspunkt deltager de i debatter og fortolker verden. De har så at sige ét facit på alle regnestykker og ét svar på alle spørgsmål ud fra denne tro

og fortolkning af verden.

Problemet ved det er, at de ser med farvede briller og skyklapper på det, de ser og undres over.

De glemmer at medtænke, at de slutter i cirkler og når frem til det, der bekræfter, hvad de mente og troede i forvejen.

For dem er der ikke noget uforståeligt. Alt er forståeligt, når man blot tror på Gud. Det er jo meget nemt, men for dem, som søger ef-

ter en sandhed, kræver det viden for at forstå. Der er meget, jeg ikke forstår, og derfor er jeg nysgerrig for at få viden. Vi ved ikke, hvad der var før Big Bang, men vi ved, at vi mennesker har skabt Gud(er) og myter for at forklare det, vi ikke forstod, fordi naturvidenskabene ikke var udviklet. Menneskene havde kun deres fantasi til at skabe mening i det uforståelige. Det blev til mytterne og af dem de religi-

øse ceremonier.

Vi forstår ikke menneskets hjerne og universet fuldt ud endnu. I frustration over dette kan man stoppe sin søgen efter mere viden, eller man kan ud fra erfaringen have tillid til, at vi kan blive klogere på det, vi ikke ved i dag. Det er det, vi som humanister gør.