

SOGNET

Kirkeblad for
Rødding - Løvel - Pederstrup

Nr. 4, 2011

dec. - jan. - febr.



Den 2. oktober dannede Rødding Kirke rammen om en gudstjeneste, der var bygget op omkring musik af den irske rockgruppe U2. Sognepræst Thomas Frøkjær guidede os igennem musikken, refleksionerne og bønnerne. Læs Mette Engholms artikel om musikgudstjenesten på side 11 i dette blad og på kirkens hjemmeside www.roddingkirke.dk.

Døbte

7. august i Rødding kirke:
Caroline Bay, Tinggade 24B, Løvel.
27. august i Pederstrup kirke:
Julie Kramer Pedersen,
Gl. Århusvej 326D, Viborg.
4. september i Rødding kirke:
Nanna Bjerregaard Lorentsen,
Vansøgårdsvej 7.
4. september i Rødding kirke:
Kristiane Sølvsten Christensen,
Ingstrupvej 49.
11. september i Løvel kirke:
Emma Sofie Elkjær, Stenkløvervej 10.
11. september i Løvel kirke:
Rasmine Lyngsø Bust, Åstrupvej 1.
25. september i Pederstrup kirke:
Sander Laursen, Jordkløvervej 5.
2. oktober i Løvel kirke:
Alberte Rettig Kjærulff,
Kjærgårdsvej 7.
16. oktober i Løvel kirke:
Milo Augustus Lund Bitsch,
Jyllandsgade 13, st.th. Viborg.
16. oktober i Rødding kirke:
Jacob Bust Bak, Åkandevej 16.
16. oktober i Rødding kirke:
Regitze Abildgaard Kromann,
Engblommevej 3.
16. oktober i Rødding kirke:
Emil Hjorth Nørgaard, Bystævnet 2a.
23. oktober i Rødding kirke:
Mads Smaakjær Jørgensen,
Fædalhøjvej 5.

Viede

27. august i Rødding kirke:
Bodil Bjørnshave og Egon Noe,
Sødalvej 20, Rødding.
27. august i Pederstrup kirke:
Joan Kramer Rasmussen og Ole Pedersen,
Gl. Århusvej 326D, Viborg.
3. september i Rødding kirke:
Berit Christensen og Ryan Kjærsgaard,
Liseborg Toft 58, Viborg.
10. september i Rødding kirke:
Trine Svenstrup og Jeppe Suhm Kinch,
Soltoften 2, Rødding.
10. september i Løvel kirke:
Mette Buch Clemmensen og Ole Daugbjerg Fyllgraf, Søndergade 16, Løvel.
15. oktober i Pederstrup kirke:
Mona Søndergaard Pedersen og Brian Pedersen, Hjelmagervænget 21, Løgten.

Begravede

14. september i Løvel kirke:
Jens Arne Andersen, Kølsenvej 53,
Løgstrup.
16. september i Rødding kirke:
Ann-Mette Jakobsen, Møllegade 3,
Viborg.
14. oktober i Rødding kirke:
Niels Søren Skovgaard, Ingstrup Møllevvej 3, Ingstrup.
15. oktober i Løvel kirke:
Anna Kathrine Bisgaard, Tjele Møllevvej 10, Vammen
21. oktober i Rødding kirke:
Karl Henri Andreassen, N.F.S.
Grundtvigsvej 13, Viborg.

Afsked med kirkesanger Hanne Hornum



Hanne Hornum sammen med resten af kirkebetjeningen i Pederstrup kirke ved 25 års jubilæet i foråret.

Hanne Hornum har ønsket at fratæde sin stilling som kirkesanger ved Pederstrup og Løvel kirker pr. 30. november 2011. Hanne har været ansat i Pederstrup i 25 år og i Løvel i 11 år.

Menighedsrådene vil gerne sige dig, Hanne, en stor tak for din dejlige sang og for det engagement, som du har lagt i hvervet. Vi kommer til at savne dig. Du har med din smukke og klare sangstemme medvirket til, at fællessangen bliver en væsentlig del af gudstjenesten. Dit venlige væsen og imødekommenhed over for os alle, har vi sat stor pris på. Du er velforberedt, også når der skal læres nye salmer. Vi har tydeligt fornemmet, at det at være kirkesanger har betydet noget for dig.

Hannes sidste gudstjeneste som kirkesanger bliver 1. søndag i advent den 27. november 2011 i Pederstrup Kirke. Efter gudstjenesten bliver der en lille reception, hvor alle er velkomne til at være med.

*Anne Berg Olsen
Pederstrup Menighedsråd*

*Villy Bach
Løvel Menighedsråd*

Renovering af Rødding Kirke

Af Hardy Møller, kirkeværge.

Vores ansøgning om renovering af Rødding Kirke er nu behandlet ved Viborg Østre Provsti og Viborg Stift. Ved begge instanser har man set positivt på vores skitseprojekt og dermed bevilget midler til projektet. Da vi ikke har fået det fulde beløb, vi har søgt om, vil vi tage højde for dette i det videre forløb. Vi vil søge relevante fonde om midler til at restaurere noget af det historiske inventar, som nationalmuseet har anbefalet udført.

Det endelige, mere detaljerede projekt, skal nu godkendes ved Viborg Stift. Når arbejdet går i gang, vil det blive nødvendigt at lukke kirken i en periode. Hvor længe kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt. Et bud vil være, at vi kan gå i gang august/september 2012 og afslutte det marts 2013. Mere om dette når endelig godkendelse foreligger og aftaler med håndværkere er på plads.

Under lukningen af kirken vil vi benytte os af "tilbudet" om at bruge kirkerne i Løvel og Pederstrup, en god mulighed for at se disse kirker. Alternativt kan menighedshuset Arken benyttes til almindelig gudstjeneste.

Antependiet i Rødding Kirke



Kimi Sand, elev fra
Textilseminariet i Viborg sad i
museets udstilling iklædt
middelaldertøj og broderede på
en kopi af antependiet fra
Rødding Kirke.



Antependiet i Rødning Kirke

Af Margit Pedersen, konservator Viborg Museum.

Lige til højre, når man går ind af døren til kirkerummet, hænger et lidt uanseeligt billede indrammet med glas for. Hvis man går tættere på, kan man se, at det er et broderet billede, der forestiller 32 personer stående i fire rækker i hver sin buegang. Det broderede billede er et alterbordsforhæng, et såkaldt antependium, men desværre er der i dag ikke meget tilbage af broderiets fordums pragt.

Vi kender ikke meget til antependiets historie før Rødning kirke fik det restaureret på Rosenborg Slot i 1931-34. Dette konserveringsarbejde inspirerede i høj grad den unge konfirmand Karen (gift Finch) til hendes mangeårige karriere som tekstilkonservator. Senere blev hun initiativtager til den særdeles velanskrevne tekstilkonserveringskole i Hampton Court Palace i England.

I 1982 var det igen nødvendigt med en konservering, og på Nationalmuseet blev antependiet skånsomt vasket og monteret på udvasket lærred og syrefrit pap dækket af plexiglas og UV film. Nationalmuseet opfordrede samtidig kirken til at hænge antependiet, så det fik mindst muligt lys, da lyset bleger og nedbryder silken i broderiet.

Antependiet måler 78 x 90 cm og består af fint hørlærred med silkebroderi. Det må have prydet forsiden af et alter, enten relativt lille eller som en del af en større dekoration. Det er mest

snavset og slidt for ned, hvilket vel er naturligt.

Antependiet viser fire rækker med arkadebuer med i alt 32 helgener afbilledet. Historikeren Tage E. Christiansen har allerede i 1953 identificeret de fleste, og selv med moderne fototekniker og forespørgsel til andre specialister, er det ikke lykkedes at identificerer dem alle. Ingen af helgene er lokale, f.eks. Viborgs Sct. Kjeld, hvilket ellers ville kunne pege på, at det er et lokalt arbejde. Både udformningen og valget af afbillede helgener peger på, at antependiet er fremstillet i det midt- eller sydtyske område engang sidst i 1400-tallet, altså ikke så lang tid inden reformationen, hvorefter helgenbilleder ikke længere var aktuelle. Man skal dog huske på, at der ikke i Danmark var billedstorm, som det kendes fra andre lande. Kalkmalerier og andre afbildninger forsvandt først når og hvis man af andre årsager satte istandsættelser eller ændringer i værk.

Antependiets arkadebuer med de 32 helgener er omkranset af blomsterranker og øverst ses Kristus som Verdensdommer.

På Viborg Museum har vi de seneste år udskiftet alle basisudstillinger, og i middelalderudstillingen på 2. sal ville vi lave et lille afsnit om tekstilhåndværk og klædedragt. Vi har ikke mange levn til dette afsnit: små stofstykker, en

vævet vante og et stykke af en fløjs-hue. Vi har nogle klædeplomber, der fortæller om tekstil som handelsvare, og ikke mindst har nogle tekstilredskaber hovedsagelig fra Asmild Kloster: Tenvægte, synåle, slibesten til synåle, et par sakse og en glittesten. For at sætte lidt kulør på den lille udstilling og for at illustrere hvordan redskaberne kunne være brugt, valgte vi at rekonstruere et lille udsnit af antependiet fra Rød-ding Kirke. Samtidig kunne vi afprøve de forskellige broderisting og vi kunne give et bud på antependiets oprindelige farver. Kimi Sand, elev fra Textilseminariet i Viborg kastede sig over opgaven. Mens arbejdet stod på, sad hun i udstilling iklædt middelaldertøj og broderede, og rigtig mange kom forbi og fik en snak om projektet.

Hun skaffede hørlærred så lig originalen som muligt og valgte at kopiere et lille område med tre helgeninder. Mere vanskeligt var det at skaffe det rigtige silkebroderigarn, og det blev nødvendigt selv at indfarve en del af nuancerne. Desuden skulle der eksperimenteres lidt inden vi fandt den rigtige

stinglængde og -tæthed. Alle figurerne er broderet med små frie sting eller splitsting, hvor ansigtstræk og draperinger ses af stingenens tæthed og retning. De store overflader er udført med lange sting i fladsyning og fastholdt af et broderet net, hvilket fint illustrerer arkadebuernes bygningsstruktur. Bund og baggrund er udfyldt med helt ensartede faste kontursting, der giver en god kontrast til de løsere motivsting.

Hele rekonstruktionsprocessen tog lang tid og blev ikke helt færdiggjort. I dag er det udstillet i broderirammen, og vi kan forestille os, at en af noviceerne på Asmild Kloster lige har lagt sit håndarbejde fra sig.

Som sagt ved vi ikke meget om antependiets historie, og både oprindelse og datering er baseret på kvalificerede skøn. I Danmark er broderier fra middelalderen meget sjældne, mens der er en del pragtstykker i vore nabolande. Det ville være fantastisk at opnå mere viden om billedtæppet i Rød-ding Kirke. De første skridt er taget.

Pas godt på det og glæd jer over det, når I kommer i kirken.



Propfyldte kirker juleaften

Af Lars Raahauge, Pederstrup Menighedsråd

Hver tredje dansker går i kirke juleaften. For blot 10 år siden var det "kun" hver femte.

Dette er en dårlig nyhed for alle dem, der elsker at fortælle om tomme kirker og en dansk Folkekirke, der har mistet sin appel, og en befolkning, der har vendt kristendommen ryggen. Værdiundersøgelsen fra Syddansk Universitet har målt, at på 10 år er kirkegangen juleaften steget fra 21% til 31% af den danske befolkning.

Der er ellers underholdningstilbud nok for familien netop den dag. De fleste kan lukke op for mindst 30 TV-kanaler og vælge om ungerne skal se tegnefilm, fantasifulde julekalendere for både børn og voksne, klassiske film eller underholdning af topklasse. Alligevel læsses børn og voksne i bilen, kursen sættes mod kirken i god tid for at få en plads, og man klemmes sammen på bænkerne med alle de andre.

En juleaftensgudstjeneste er fyldt med højlydte børnekommentarer, forvirring og rod i hvornår man rejser sig eller bliver siddende. Der bliver sunget julesalmer så det gamle tag er ved at løfte sig. Og når præsten går på prædikestolen og begynder oplæsningen af juleevangeliet med at sige: "Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra Kejser Augustus" så ryger alle vi voksne tilbage til barndommen. Disse ord har vi hørt hele vores liv, vi elsker dem, og det, der følger efter. Ungerne



En julefyldt Pederstrup kirke 1965.

hører dem også, og husker dem med den samme kærlighed når de 50-60 år senere sidder i kirken med deres børn og børnebørn.

Julens evangelium med barnet, der bliver født, og lyset, der tændes i alle vores hjerter, er en stjernestund. Julegudstjenesten er i særklasse årets største "live" begivenhed i Danmark. Intet kommer blot i nærheden. Selv hvis vi medtager de allermost spændende fodboldkampe eller serier på TV.

Oppustede teologer såvel som fundamentalistiske ateister vil afvise denne danske folkefest i kirken juleaften som tom og intetsigende. Som en afart af julenisser, julegaver, julemad og julefrokoster. De kunne ikke tage mere fejl. Juleaftensgudstjenesten, barnedåben og begravelsen er de begivenheder i kirken, hvor fortravlede danskere får trukket deres kristendom frem fra depoterne i den åndelige harddisk.

Vi ses i Rødding, Løvel og Pederstrup kirker juleaften!

Nyt fra Kasheshe

Af Sune Hjertmann Frederiksen.

Hvordan går det med vores venskabsmenighed i Tanzania?

Der har nok været stille et stykke tid, men kontakten er der skam. Og vi kan hilse fra pastor Karoro og resten af venskabskomiteen i Kasheshe og sige, at det går godt. Og samtidig kan vi afsløre, at der er flere ting på vej.

Vi får jævnlig hilsner fra Kasheshe, som sms eller email. Og sammen med dem små historier om, hvad der sker. I sidste mail fortalte Karoro om planerne for “Søndagsskolernes Dag”. En søndag i november ville de invitere søndagsskolerne fra de 7 kirker i Kasheshe pastorat. På forhånd var en bestemt salme valgt som den, der skulle øves på og synges. De 3 søndagsskoler, som sang bedst, ville vinde en premie. Men, understreger Karoro – foruden premierne havde de planlagt, at der ville være mad til alle børnene og deres søndagsskolelærere. De forventede mere end 300 børn til dagen.

Men hvad er så på vej?

Vi har sendt et brev til Kasheshe, hvor vi inviterer dem til at sende en delegation her til vores pastorat næste år i september. Der er endnu lang tid til, men det er godt at begynde planlægningen i god tid. Vi vil på hjemmesiden og i kirkebladet løbende orientere om forberedelserne til dette besøg.

“Fredebo”-foreningen har besluttet at donere et beløb til Kasheshe, til kirkebyggeri. Kasheshe har sendt en detaljeret plan for, hvordan de vil bruge donationen. De planlægger både at reparere en kirke og færdigbygge to andre. Og det er ihvertfald tydeligt, at de kan nå meget langt med pengene. Vi regner med, at der kommer nyt, når de går i gang, og at vi vil få nogle billeder af byggerierne som vi så kan vise på hjemmesiden.



Billeder fra sommerens udflugt til Søby, Jelling, Børkop og Brejning ⇨⇨⇨

En oplevelsesrig sommerudflugt

Af Kai Jensen, Løvel.

Det blev den på trods af regnvejr det meste af dagen. Det var igen i år Karsten Yding Rasmussen, Jørgen Dalager og Hardy Møller, der havde tilrettelagt udflugten.

Efter opsamling i Rødding og Løvel kørte vi mod Søby brunkulsleje. Undervejs fortalte Dalager om steder og egne vi passerede. Guiden i brunkulslejet, der var opvokset her, berettede levende om forholdene her dengang. Også om kulsituationen og optagningen af kullene, der var et fysisk krævende arbejde. Han gav interessante skildringer af forskellige personer, alle havde et tilnavn. I en af træbygningerne, "Søby Forsamlingshus", kunne vi lytte til dette og indtage den medbragte kaffe, rundstykk og kage. Der var lejlighed til at se forskellige træbygninger med inventar, der havde været boliger for familier. Mange fotografier fra tiden var udstillet i husene.

Fra Søby gik turen til Jelling. I tørvejr i kirken fik vi fortalt om den gennemgribende forandring af kirkerummet i anledning af årtusindskiftet. Guiden fortalte også om de arkæologiske undersøgelser, der havde fundet sted i kirken og de to store Jellinghøje og som ikke er afsluttet. På den baggrund skulle Danmarks historie måske skrives om.

Vi gik nu den korte vej til Byens Hus, hvor vi spiste frokost. Her fortalte vores guide i Jelling om stedet, hvor der

foruden cafeteriet var bibliotek, biograf, bryggeri, borgerservice og kontorer til musikfestival. Mange frivillige var engageret her.

Næste sted, vi tog til, var Børkop Vandmølle. Først fik vi mænd fortalt om driften af vandmøllen. Det skulle være den sidste gamle mølle i Europa, der maler mel. Vi fik set vandkraften sætte hjulene i gang. Vore damer havde mulighed for at besøge et sted med glaskunst, inden det blev deres tur til at se møllen. På stedet var der også en bygning med gamle landbrugsredskaber.

Det var blevet nogenlunde tørvejr, så vi kunne få en kop kaffe ved bussen. Vi fortsatte derefter til de Kellerske Anstalter i Brejning. Undervejs dertil fik vi en præst, der havde virket i området, med. I bussen kørte vi rundt i det store område med de mange prægtige bygninger, der tidlige havde huset omkring 1800 alumner passet af lige så mange ansatte. Præsten fortalte om bygningerne, der nu er blevet opkøbt af private.

Herfra gik turen til Rask Mølle kro, hvor vi fik en dejlig middag, inden det gik hjemover. På hele turen havde vi lejlighed til at synge sange fra DGI sangbogen, den blev igen benyttet til et par aftensalmer. Inden vi skulle skilles, blev der fortjent sagt tak til de tre arrangører for den vellykkede tur.



Kyndelmisse i Pederstrup

Af Jørgen Dalager, Pederstrup Menighedsråd

De levende lys bliver igen tændt i Pederstrup Kirke!

Selv om der ikke er ret mange rigtige bønder i sognet mere, og selv om vi måske ikke er så afhængige af vejret, som man var i gamle dage, ja, så glæder vi os vist til at gå mod lysere tider. Kyndelmisse er netop en mærkedag fra dengang, hvor man på forskellige måder fejrede, at man var halvvejs igennem vinteren. Man skulle så også gerne have halvdelen af vinterforrådet tilbage. (Kig evt. i fryseren).

Der var tidligere en del overtro forbundet med sådanne mærkedage.

På Kyndelmisse den 2. februar kunne man få et forvarsel om resten af vinterens vejr og forårets komme. F.eks. hedder det sig om Kyndelmissevejret, at

- hvis det blæser, så 18 kællinger ikke kan holde den 19, forsvinder kulden snart.
- hvis det er tøvejr, vil høsten blive god - Kjømest-ør er så godt som 100 læs hø.
- hvis det sner Kyndelmisседag, kommer våren tidligt.
- hvis lærken høres første gang Kyndelmisседag, bliver det tidligt forår.

Før Reformationen var Lysmessen på Kyndelmisse samtidig den dag, hvor alle lys, der skulle bruges i resten af kirkeåret, blev indviet til kirken ved en lysprocession.

Vi vil i Pederstrup Kirke søndag den 29. januar kl. 17.00 have levende lys både udefor og inde i kirken. Vi vil igen satse på, at sognets børn vil øve og synge et par salmer, men ellers vil gudstjenesten - bortset fra belysningen - være traditionel.

Vi håber, at mange vil være med til at fejre lysets komme.



Musikgudstjeneste – en bevægende oplevelse

Af Mette Engholm, Rødding.

Søndag den 2. oktober var vi inviteret til musikgudstjeneste i Rødding Kirke. Formålet var at formidle det kristne budskab på en anderledes måde. I en form og et sprog, som måske kunne nå ind til en anden gruppe af mennesker, end os som i forvejen føler glæde ved at komme til gudstjeneste. Og måske ruske lidt op i os “faste” også – hvem ved ☺? For mig personligt blev det en stærk og berigende oplevelse.

Gudstjenestens opbygning

Gudstjenesten var planlagt og blev ledet af Thomas Frøkjær, sognepræst i Skivholme ved Aarhus. Opbygningen var en vekslen mellem læsning af bibeltekster, afspilning af udvalgte musiknumre introduceret af Thomas Frøkjær, fællessalmer (mest nyere), samt bønner. Musikken blev leveret af den markante og kendte irske rockgruppe U2.

Thomas Frøkjær har valgt tekster og musik af U2, fordi flere af gruppens medlemmer bekender sig til kristendommen, og fordi deres numre ofte er inspireret af bibelske tekster. Gruppen har et stort socialt og politisk engagement, og vil andet med sin musik end at underholde. Gennemgående temaer i musikken er det vanskelige menneskeliv, samt den fælles kamp – for kærlighed og fred, for lighed og broderskab, for menneskerettigheder, tro og håb. Altså ikke udtryk for en tilbagelænet holdning, men en opfordring til at melde sig på banen. Som vel stemmer

meget godt med, hvad Jesus forsøger at sige til os mennesker?

Min personlige oplevelse

Min personlige oplevelse var at blive holdt fast og løftet op af musikken – op over og fri af de baner, mine tanker ellers ofte kredser i: Om ventende opgaver, ting der ikke lykkedes, o.l. Så jeg var meget nærværende. Og min opmærksomhed på bibelteksterne blev skærpet, så jeg fik lyst til at gå hjem og slå teksterne op igen – i den smukke Bibel med illustrationer af Dronning Margrethe, som jeg har fået af min mor. Endelig oplevede jeg et meget givende samspil mellem U2's tekster om det søgende ansvarlige, nogle gange modløse menneske, og Bibelens ord med svar, forletning – og håb.

Generelt tror jeg, at vedkommende musik kan bidrage til at bringe følelserne ind i kirkerummet. Det er væsentligt og godt, fordi tro og følelser er to tæt forbundne størrelser. Og måske særlig nyttigt i vores danske kultur, fordi vi jo er “den stille stamme.” Så: Af hjertet TAK til alle, som har bidraget til, at jeg kunne få denne oplevelse!

Fortsæt på www.roddingkirke.dk

Mettes artikel kan læses i sin fulde længde på kirkens hjemmeside. Her er også hendes overvejelser i forhold til de enkelte numre, der blev spillet, samt links til musikvideoer og andet U2-materiale.



Julekoncert i Rødning kirke 1. december kl. 19.30

De bærende musikalske kræfter i årets julekoncert vil overvejende være lokale. Organist Søren Lind sidder ved orglet. Else Nørgaard, der også er kendt fra Viborg Koret, synger solo. Også kirkesangerlauget, der til lejligheden er udvidet med ekstra kvindestemmer, vil optræde. Efter koncerten byder menighedsrådet på kaffe og æbleskiver i Forsamlingshuset.

Juletræsfest i Løvel søndag den 4. december.

Som der efterhånden i flere år har været tradition for, afholdes der igen i år juletræsfest i Løvel Kultur- og Forsamlingshus i samarbejde mellem Løvel og Omegns Borgerforening og Løvel Menighedsråd. Forud for juletræsfesten vil der være børnegudstjeneste i Løvel Kirke kl. 13.30 med uddeling af dåbsbibler til årgang 2008. Herefter er der julehygge i forsamlingshuset med kaffe, kage og æbleskiver til de voksne og saftvand og julegodter til børnene. Inden vi tænder lysene på det store juletræ og synger nogle af de kendte julesalmer og -sange, vil der være et underholdende indslag – hvad, der skal ske, er indtil videre en hemmelighed! Vi håber, at rigtig mange vil deltage – alle er velkomne.

Lucia i Rødning Kirke den 14. december

Det er ved at være tradition med Lucia i Rødning Kirke. Mange børn og voksne ser frem til denne stemningsfulde stund, og vil gerne være med til at forberede den. Vi starter som sædvanlig med kaffebord i menighedshuset Arken kl. 15. Kl. 16-16.30 er der børn i Luciaoptog, solo-indslag, fællessang og Fadervor i kirken. Arrangementet laves som sædvanlig i samarbejde mellem Sødalskolens SFO og Rødning menighedsråd.

Julekoncert i Løvel Kirke

Tidspunkt og program for årets julekoncert i Løvel er ikke klar, inden kirkebladet går i trykken. Men hold øje med dagspressen og opslag i byen. Der bliver også julekoncert i Løvel Kirke i år.

Den røde tråd gennem kirkeårets tekster

Kirken har sin egen kalender. Advent, jul, helligtrekonger, faste, påske, Kristi himmelfart, pinse og trinitatistid afløser hinanden. Hvad fortæller kirkeåret og dets tekster om kristendommen - sådan helt elementært? Hvordan hænger kirkeåret sammen med den almindelige kalender, og hvem har bestemt, at vi skal læse bestemte tekster på bestemte tider? Peter Lodberg, der underviser i teologi på Aarhus Universitet og er ulønnet hjælpepræst, vil fortælle om sammenhængen mellem tekst og tid i kirkeåret. Undervejs vil vi se den svenske film om den verdensberømte dirigent Daniel Daréus, der pludselig slår sig ned i sin barndomsby i det nordlige Sverige. Det opdager det lokale kirkekor, og begivenhederne udvikler sig på en måde, der forandrer alle. En film om, hvad der sker, når der går opstandelse i livet og i gamle tekster.



Sidste år arrangerede menighedsrådene i den gamle Tjele kommune en lignende foredragsrække med Peter Lodberg. De fem aftener var velbesøgte og deltagerne mødte en levende og kompetent formidler, der var særdeles godt hjemme i sit stof.

Tider & steder

10. januar: Tjelecentret i Ørum
25. januar: Torvehallen, Hammershøj.
9. februar: Arken i Rødning
6. marts: Vammen forsamlingshus
Alle aftener begynder kl. 19.00

Tekster og andet materiale til forberedelse kan hentes på www.rodningkirke.dk inden hvert foredrag.

Kalender

Dato	Kl.	Arrangement	Side
11/11	18.00	Møde i Rødning menighedsråd + medarbejdermøde	
15/11	19.00	Møde i Løvel menighedsråd	
17/11	14.00	Torsdagsmøde: Bankospil	
22/11	19.00	Møde i Pederstrup menighedsråd (medarbejdermøde)	
25/11	18.00	Fællesspisning i Arken	14
1/12	19.30	Julekoncert i Rødning kirke	12
4/12	13.30	Børnegudstjeneste og juletræsfest i Løvel	12
14/12	16.00	Lucia i Rødning kirke	12
10/1	19.00	Den røde tråd, Tjelecentret i Ørum	13
12/1	14.00	Torsdagsmøde: Niels Peter Jacobsen - Konfirmandernes kirkevenner.	
17/1	19.00	Møde i Rødning menighedsråd	
25/1	19.00	Den røde tråd, Torvehallen i Hammershøj	13
26/1	14.00	Torsdagsmøde: Musikunderholdning v/Lis og Martin	
27/1	18.00	Fællesspisning i Arken: Birgit og Bent Pluszek	14
9/2	14.00	Torsdagsmøde:Halkjær - 4 dages oplevelser i Barcelona.	
9/2	19.00	Den røde tråd, Arken i Rødning	13
23/2	14.00	Torsdagsmøde: Karl Højgaard: Mennesker jeg mødte.	
24/2	18.00	Fællesspisning i Arken	14
6/3	19.00	Den rødetråd, Vammen Forsamlingshus	13
8/3	14.00	Torsdagsmøde: Karin Antonsen - sang/musik. Pakkespil.	

Fællesspisning

Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned - bortset fra i juli og december. Tilmelding er ikke nødvendig. Man dukker bare op kl. 18.00 og betaler 30 kr. for maden. De fleste aftener vil der ud over maden være et lille programpunkt, som kan inspirere og give indblik i et andet menneskes liv og dagligdag. Fredag den 27. januar vil graver Birgit Pluszek sammen med sin mand Bent fortælle om deres tur til Canada i efteråret.



Vejviser

Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf.86 65 10 11, nplj@km.dk.

Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68, soto4971@hotmail.com.

Koordinator for besøgstjenesten: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf. 86 62 21 20.

Rødding sogn:

Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten.

Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf. 86 62 37 87.

Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, mobil: 51 52 56 49.

Formand: Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, tlf. 86 65 10 79.

Kirkevæрге: Hardy Møller, Enghavevej 44, Rødding, tlf. 86 69 93 65.

Løvel sogn:

Kirkesanger:

Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.

Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf. 21 31 31 88.

Formand: Villy Bach, Tinggade 44, Løvel, tlf. 86 69 93 56.

Kirkevæрге: Kirsten Nielsen, Åstrupvej 5, Åstrup, tlf. 86 69 91 74

Pederstrup sogn:

Kirkesanger:

Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.

Graver: Britta Rind, Kølsevenvej 66, Løgstrup, tlf. 86 64 23 40.

Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf. 86 69 94 97.

Kirkevæрге: Anna Trojahn, Løvelbrovej 11, Pederstrup, tlf. 86 69 02 80.

Bibelkredsen

Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf. 86 67 50 69

6/12 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.

10/1 Gitte Sørensen, Krogen 2b.

7/2 Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.

6/3 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.

Nye medlemmer er altid velkomne!

SOGNET redigeres

af Tove Kallestrup, Bendt Jensen, Karin Dalsgaard Bjerrum, Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Bjarne Johnsen, Niels Peter Jacobsen.

Bladet udkommer 4 gange årligt:

1. marts, 1. juni, 1. sept. og 1. dec. og postomdeles til alle husstande. Hvis du ikke får bladet, kan du henvende dig til bladudvalget, som også gerne tager imod ideer og indlæg.

Se også sognenes hjemmeside:

www.roddingkirke.dk

www.lovelkirke.dk

www.pederstrupkirke.dk

Gudstjenester

		Rødning	Løvel	Pederstrup
13/11	21. s.e.trin.	10.30 K	9.30	
20/11	Sidste s. i kirkeåret		9.30 JH	
27/11	1. s. i advent			10.30
4/12	2. s. i advent	10.30 K	13.30 Dåb	
11/12	3. s. i advent	9.30 JH		
18/12	4. s. i advent	9.30	10.30 K	
24/12	Juleaften	15.00	16.00	14.00
25/12	Juledag			10.30
26/12	2. juledag	9.30	10.30	
1/1	Nytårsdag	10.30	14.00	
8/1	1. s.e.h.3 k.	9.30 JH		
15/1	2. s.e.h.3 k.		10.30	
22/1	3. s.e.h.3 k.	10.30 K	9.30	
29/1	Sidste s.e.h.3 k.			17.00 Ky
5/2	Septuagesima	9.30	10.30 K	
12/2	Seksagesima	10.30 K	9.30	
19/2	Fastelavn		9.30 JH	
26/2	1. s. i fasten			10.30
4/3	2. s. i fasten	9.30	10.30	
11/3	3. s. i fasten	10.30 K	9.30	

JH = Jesper Hornstrup, **K** = Kirkekaffe, **Dåb** = Dåbstræf

Ky = Kyndelmissegudstjeneste, se side 10.