

SOGNET

Kirkeblad for
Rødding - Løvel - Pederstrup

Nr. 4, 2010

dec. - jan. - febr.



Musikalsk legestue - et nyt tilbud til de 1-3 årige. Læs mere på side 5.

SIDEN SIDST

Døbte

5. september i Løvel kirke:
Simon Krickau Olsen,
Næstegårdvænget 23, Løvel.

5. september i Løvel kirke:
Tristan Henneberg Astrup,
Næstegårdvænget 17, Løvel.

19. september i Rødding kirke:
Jakob Østergaard Hansen (fremstillet)
Meldgårdsvej 67, Rødding.

10. oktober i Rødding kirke:
Liv Ida Tylvad-Boesen,
Tinghøjvej 31, Vammen.

14. november i Rødding kirke:
Katrine Roslev Bloch
Søbakken 10, Rødding.

SOGNET redigeres

af Sune Hjertmann Frederiksen,
Bendt Jensen, Karin Dalsgaard
Bjerrum, Rita Jakobsen, Lars Raa-
hauge, Bjarne Johnsen, Niels Peter
Jacobsen.

Bladet udkommer 4 gange årligt:
1. marts, 1. juni, 1. sept. og 1. dec. og
postomdeles til alle husstande. Hvis
du ikke får bladet, kan du henvende
dig til bladudvalget, som også gerne
tager imod ideer og indlæg.

Se også sognenes hjemmeside:

www.rodningkirke.dk

www.lovelkirke.dk

www.pederstrupkirke.dk

14. november i Løvel kirke:
Bertram Grønhøj Kristensen,
Kløvermarken 7A, Løvel

14. november i Løvel kirke:
Felix Thor Fyllgraf,
Kirkehøj 14, Løvel.

14. november i Løvel kirke:
Tobias Guldager Lüthje Gade,
Ålborgvej 192, Løvel.

Viede

28. august i Rødding kirke:
Rikke Grøngaard Jensen og Michael
Madsbjerg, Korsbakken 24, Rødding.

Begravede

12. august i Rødding kirke:
Kresten Odsgaard Nielsen, Meldgårds-
vej 59, Rødding.

25. september i Rødding kirke:
Carl Georg Lorenzen, Kildevænget 4,
Rødding.

9. oktober i Løvel kirke:
Kirsten Marie Madsen, Vråvej 28,
Pederstrup.

12. oktober i Løvel kirke:
Ebba Mousten Nielsen, Kærvangen 7,
Løvel.

15. oktober i Rødding kirke:
Juel Jørgensen, Tjele Møllevej 12L,
Vammen.

Den røde tråd gennem kirkens historie

I løbet af **fem aftener** vil vi følge den røde tråd gennem kirkens lange historie på fem kontinenter. Peter Lodberg, der underviser i teologi på Aarhus Universitet, vil enkelt og lige til fortælle om de mange spændende personer og begivenheder, der spiller en rolle for kirkens historie ud over hele verden.

1 **Vi begynder** med begyndelsen og sætter fokus på Jerusalem og de første menigheder i Lilleasien. Hvordan er det gået kirken i Mellemøsten efter Islam og korstogenes tid, og hvordan ser fremtiden ud for de kristne i Israel og Palæstina?

2 **Dernæst** følger vi tråden til Europa og stopper op ved kejser Konstantin og hans betydning for forholdet mellem stat og kirke på vores kontinent. Vi vil også berøre klostrenes betydning for Europa og den lutherske reformation i Middelalderen med store konsekvenser for Danmark og folkekirken i dag.

3 **Den tredje aften** skal vi se en spillefilm, der handler om Sandheds – og Forsoningskommissionen i Sydafrika. Den blev ledet af ærkebiskop Desmond Tutu og stiller spørgsmålet om kirkernes rolle i forsoningen med en voldelig fortid. En film, der går under huden.

4 **Vi fortsætter** med at følge den kirkehistoriske tråd gennem Afrikas spændende kirkehistorie. Hvad skete der med kirkerne i Nordafrika, og hvordan kan det være, at flertallet af kristne i dag lever i Afrika?

5 **Den femte** og sidste aften skal vi runde kirkehistorien i Latinamerika og Asien. I Latinamerika sker der spændende ting inden for den katolske kirke, og i Asien vokser kirkerne i Kina på en måde, som ingen havde troet muligt.

I løbet af fem aftener kommer vi verden rundt. Aftenerne hænger sammen, men det er muligt at følge blot nogle af aftener, hvis man er forhindret én eller to gange.

Tider og steder

Denne spændene foredragsrække er arrangeret i et samarbejde mellem menighedsrådene i den gamle Tjele kommune. De enkelte pastorater skiftes til at lægge lokaler til. Alle foredrag begynder kl. 19.00.

- Onsdag 12. januar: Røddinghus
- Mandag 24. januar: Tjelecentret, Ørum
- Torsdag 24. februar: Arken, Rødding
- Tirsdag 8. marts: Torvehallen, Hammershøj
- Torsdag 17. marts: Vammen Forsamlingshus





Babyerne deltog i gudstjenesten i Løvel kirke 15. august og gav et flot indtryk af, hvad babysalmesang er.

Babysalmesang

Hver uge er der babysalmesang i kirken. Vi synger salmer, sange og siger remser. Vi danser, bevæger os, laver gestik og leger. Det hele foregår i kirken, så vi kan nyde det flotte rum og akustikken, når vi synger. Formålet med babysalmesang er at stimulere barnets umiddelbare glæde ved musik og inspirere forældrene til den særlige kontakt, som musikken giver mulighed for. Det er vigtigt at understrege, at man ikke behøver være speciel dygtig til at kunne hverken synge eller danse. Alle, der har lyst til en hyggelig musikoplevelse med sit barn, er velkommen.

Undervisningen er gratis og henvender sig til børn fra 1-10 måneder.

I Løvel foregår det om onsdagen kl. 10.30-11.15, og i Rødning er det om torsdagen kl. 10.30-11.15.

Min erfaring er, at det er bedst at tilstræbe at komme så mange gange, det er muligt i forløbet. På denne måde genkender de små hurtigt både kirken, sang og bevægelse og ansigter. Genkendelighed er en vigtig del af babysalmesang, da det er en genvej til tryghed.

Hvis du og dit barn har lyst til at komme og se, hvad vi laver, kan I kontakte mig på nedenstående nummer.

Maybrith Lange, sognemedhjælper

Tlf. 98883878 / mobil 51314000

Musikalsk legestue



Rødning og Løvel sogne er heldigvis rige på småbørn. Menighedsrådene er opmærksomme på det og vil gerne tilbyde også de aller yngste gode oplevelser i kirken. Både i Rødning og Løvel kirker er der allerede babysalmesang for børn i aldersgruppen 1-10 måneder. Som noget helt nyt er Rødning kirke nu klar med et tilbud til de børn, der hurtigt bliver for store til babysalmesang. Det nye tilbud hedder Musikalsk legestue og henvender sig til de 1-3 årige. Sammen med sognemedhjælper Maybrith Lange vil børnene synge salmer og sange og sige remser. De vil lege, danse og bevæge sig. Kirkerummet danner rammen om børnenes sang og leg, så de kan nyde det flotte rum og lære at føle sig hjemme i det.

Dagplejerne i Rødning er med til at organisere aktiviteten. Skulle der være enkelte "hjemmegående" børn mellem 1 og 3 år, så er de selvfølgelig også velkomne i den musikalske legestue. Henvend jer til sognemedhjælper Maybrith Lange på tlf. 98883878 / mob. 51314000. Så vil hun finde en plads i flokken.



Det første hold børn til musikalsk legestue i Rødning kirke 1. november. Fremover vil kirken vrimle med børn hver mandag formiddag.

Kostskole er bedre!

Af Sune Hjertmann Frederiksen.

Som en del af vores venskab med Kasheshe sogn har vi de sidste år valgt, at de indsamlede penge fra høstgudstjenesterne bruges til at støtte uddannelse af unge mennesker i Kasheshe.

Behov for evangelister

Der er syv menigheder og kirker i Kasheshe sogn, men kun en præst. Så evangelisterne er vigtige medarbejdere i kirken. Det er dem, der holder gudstjeneste de mange gange præsten ikke er der. De står for begravelser, konfirmandundervisning og meget andet. Men ikke alle evangelister har en uddannelse til dette arbejde. Derfor har sognet i øjeblikket tre studerende på Nkwenda Bibelskole. Doris og Agnetha læser

begge på første år. Agnetha skal efter uddannelsen arbejde i Rugu-menigheden. Det var der, hvor vi - en gruppe gæster fra menighederne i Rødding, Løvel og Pederstrup - i februar var med til at slæbe sten til fundamentet. Yudes slutter i år den toårige uddannelse på Bibelskolen, og er klar til en tjeneste i en af de andre menigheder i Kasheshe.

Melida og Lenies

Derudover støtter kirken - bl.a. med vores høstindsamling - to unge i secondary skole. Melida og Lenies er begge på andet år. Det svarer til 9. klasse i en dansk skole. Vi mødte dem begge i februar, hvor vi også besøgte Kajunguti Secondary School. Det er en boarding school, dvs. at eleverne bor på skolen. Melida har læst på Kajunguti, mens Lenies har læst på Rugu Secondary School. Rugu er en offentlig day-school, hvor eleverne altså ikke bor. Det betyder at skolen er meget billigere, men til gengæld skal eleven enten bruge meget tid på at gå til og fra skole, eller leje et privat værelse tæt på skolen, og selv stå for at lave mad. Ved at bo hjemme mister eleven meget tid, dels til transport (op til 2 timer til fods – hver vej!) og fordi det forventes, at hun tager del i det praktiske arbejde derhjemme. Det går selvsagt ud over lektier og studier. Og et lejet værelse koster, og der skal købes mad, og så er

Kajunguti - en skole undervejs



Skolen er ny og slet ikke færdigudbygget. Den er privat, og organisationen bag skal selv skaffe kapital til de mange bygninger og faciliteter. Derfor går det ikke så stærkt. Da vi var på besøg, så vi igangværende byggeri, og hørte skolelederen fortælle om de mange planer.



Ved besøget i februar. Lenies sidder som nummer to fra venstre.

det slet ikke godt for en ungt menneske at bo alene, som Lenies har gjort indtil nu. Det er set flere gange, at en elev dropper ud, fordi han eller hun ikke kan følge med på en day-school, eller fordi hun bliver gravid.

Lenies skifter til kostskole

Derfor foreslog venskabskomiteen i Kasheshe at Lenies skiftede til Kajunguti. Den samlede udgift vil være ca.

den samme, da udgiften til værelsesleje og mad nu spares mod de noget højere skolepenge. Til gengæld bliver Lenies en del af et stort fællesskab, hvor der er fokus på skole og læring i de fleste at døgnet timer. Og hun kommer til at bo i et trygt miljø, hvor hun ikke møder de samme fristelser eller problemer, der kan forhindre hende i at fuldføre skolen som tidligere.

Hvad fremtiden bringer?

Så fra marts måned i år læser både Lenies og Melida på Kajunguti på anden årgang. Secondary skolen varer fire år. Så bliver det spændende om de to unge damer vil læse videre, og om karakterene rækker til deres ønsker. Vi glæder os til at følge alle de studerendes videre færd.



Melida foran sine studiekammerater på Kajunguti Scondary School

Sommerens sogneudflugt

Af Kai Jensen, Løvel

Efter opsamling i Rødding og Løvel kørte den fyldte bus mod Skive og op gennem Salling, undervejs orienterede Dalager os om landskabet, vi kørte igennem. Vi fik udsigten fra Salling-sundbroen, da den blev passeret og lidt inde på Mors drejede vi af mod Nees Sund. Ankommet til færgelejet her var der formiddagskaffe med rundstykker og kage, som planlæggerne Hardy Møller, Karsten Yding og Jørgen Dalager havde sørget for var med i bussen. Overfarten med færgen tog ikke lang tid og turen fortsatte til vort første mål, Vestervig kirke. Her fortalte kirkesangeren om stedets kirkebygninger gennem tiderne og historien om dem. Hun gav også en prøve på kirkerummets fine akustik. På kirkegården var mange forbi Liden Kirsten og prins Buris grav og ved parkeringsanlægget udenfor var forskelligt fra en oldtidsboplads at se.



Vestervig kirke. Kirkesangeren fortæller om kirkebygningerne gennem tiden og giver en prøve på rummets akustik.



Frokost i Hanstholm

På vejen til Hanstholm kørte vi gennem Thy Nationalpark, hvor det især var de tilgroede klitter og små søer der huskes. I Hanstholm Fæstningen blev vi delt i 2 hold, ét til rundvisning og det andet til frokost i cafeteriet, skiftet efter en time. Af de fire kanonstillinger er det den bedst bevarede, der er indrettet til museum,. Her blev vi guidet rundt i de mange rum til mandskab og installationer og fik fortalt om anlæggets forskellige funktioner, når der skulle affyres granater.

Turen gik videre til ophalerpladsen ved Lild Strand. Undervejs kørte vi gennem noget af den meget omtalte Østerild Klitplantage. Ved stranden var tid til en lille snak. Nogle kunne bruge småstenene langs stranden til at slå smut med ud i vandet eller samle nogen, fordi vi nødvendigvis måtte have dem indlemmet i samlingen derhjemme.

Næste stop blev gjort ved Fugletårnet i Bygholm Vejler og derfra fortsattes til Aggersborg, den største af fire ringbor-

ge der findes. Her mødtes vi med vores tidligere sognepræst Karsten Jervad, som fortalte om stedet, hvis historie går tilbage til omkring år 1000 og kun blev anvendt højst 20 år – lidt underligt! I et nærliggende rum så vi en plancheudstilling om borgen, som man mente, den var konstrueret og havde fungeret. Dernæst så vi kirken, der ligger op til stedet. Middagen ventede nu i Løgstør i udhuset ved det, der engang var kanalfogedens bolig. Der hilste vi på Inge Jervad og det tidligere præstepar var sammen med os under middagen. Omkring kl. 21 tog vi afsked med dem for at begive os på hjemturen.

Under hele turen i bussen blev den omdelte sangbog flittig benyttet lige fra en morgensalme først på dagen til aftensange under hjemtransporten. Igen en god og veltilrettelagt tur. Tak for det.



Aggersborg. Karsten Jervad, tidligere sognepræst i Rødding, har vist rundt i den gamle ringborg og fortæller her om Aggersborg kirke.



Kirken lever af frivillighed

Af sognepræst Niels Peter Jacobsen

Der er i øjeblikket stor fokus på frivillighed. EU har udnævnt 2011 til frivillighedsår - eller som det hedder på officielt EU-sprog: *Det Europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab*. Udtrykket *aktivt medborgerskab* signalerer, at den frivillige indsats gør godt på flere måder. Som regel er der mennesker, der modtager og nyder godt af de frivilliges indsats. Men typisk vil den, der yder en indsats, også selv blive beriget af det. Han møder nye udfordringer, får nye bekendtskaber, lærer et nyt miljø at kende. Den frivillige indsats får engagementet og ansvarligheden til at vokse - til glæde for fællesskabet.

Også i kirken er det frivillige engagement uundværligt. Den danske Folkekirke har ganske vist tradition for at købe arbejdskraft til mange funktioner. Selv i de mindste sogne er der som regel fire lønnede medarbejdere i sving ved hver gudstjeneste. Også på kirkegårde og i kirkekontorer ud over landet er der mange ansatte. Derfor er Folkekirken også præget af stor velholdthed og professionalitet. Den kvalitet skal vi selvfølgelig være taknemmelige for! I de fleste andre kirkesamfund i verden er situation meget anderledes. Enten fordi traditionen er anderledes eller fordi økonomien ikke levner plads til de store lønudgifter. Gå en tur på en engelsk kirkegård og kvalitetsforskellen vil springe i øjnene!

Ved siden af de professionelle er der god plads til de frivillige. Den, der f.eks. lader sig vælge til et menighedsråd, kommer til at bruge rigtig mange arbejdstimer i kirken de næste fire år. En del af menighedsrådets opgaver er lovpligtige og trænger sig på helt af sig selv. Men ud over de obligatoriske opgaver påtager menighedsrådsmedlemmer sig uendelig mange andre opgaver - drevet af både lyst, ansvarlighed og engagement.

Ved siden af de valgte menighedsrådsmedlemmer er der en stor flok mennesker, som tager ansvar for bestemte funktioner eller træder til, når en konkret opgave skal løses. Der bliver lavet mad til fællesspisning, savet brænde til pejsten, fældet hække på kirkegården, sunget ved gudstjenester, flyttet borde og stole før og efter arrangementer, besøgsvenner viser omsorg - og meget mere. Kirken lever simpelthen af frivillighed.

Der er ikke noget nyt i det. Allerede apostlen Paulus beskriver menigheden som en krop. Hele organismen skal arbejde med på det fælles. Hvert lem på kroppen har sin særlige plads og funktion. Hvis et ben eller en arm ikke fungerer, så kommer kirken til at halte af sted eller virke med nedsat kraft. Kirken er altså ikke bare en serviceinstitution, hvor vi møder op og bliver betjent, men et fællesskab, hvor vi alle har en plads og et medansvar.

Flere besøgsvenner søges

Rødding, Løvel og Pederstrup sogne har i flere år haft en organiseret besøgstjeneste. En gruppe besøgsvenner har trofast - uge efter uge - besøgt dem, der har udtrykt interesse for en sådan kontakt. I øjeblikket er alle besøgsvenner aktive. Hvis behovet for nye besøg skal dækkes, er der altså brug for flere besøgsvenner.



En besøgsven må have tid og overskud til at gå på besøg. Af besøgsvennen kræves også trofasthed og evne til at lytte og skabe tillidsfuld kontakt. At være besøgsven er at være til stede som medmenneske. Besøgsven og -vært finder i fællesskab ud af, hvad besøget skal indeholde, hvor lang tid det skal vare, og hvor tit det skal være. F.eks. kan det være et par timer en gang om ugen eller hver fjortende dag.

Har du brug for en besøgsven - eller har du overskud til at være besøgsven - så henvend dig til besøgstjenestens kontaktperson og koordinator Rigmor Rasmussen, tlf. 86 62 21 20.

Pensionistgårdens Venner

I takt med at kommunen sparer på det lønnede personale på plejehjemmene, er en række frivillige hænder kommet til på Pensionistgården i Vammen. Uden dem havde livet på plejehjemmet ikke været det samme. De frivillige arrangerer banko, sangeftermiddage, fester og andre hyggespredende aktiviteter. Det er også de frivillige, der sikrer, at plejehjemsgudstjenesterne stadig kan fungere.

Der er allerede en pæn flok frivillige, men flere ønskes! Hvis du har tid og energi til overs, så tøv endelig ikke med at melde dig til denne opgave, som vil være givende for både beboerne på plejehjemmet og dig selv. Aktivitetsafdelingen på Pensionistgården i Vammen vil arrangere et møde for alle, som henvender sig på tlf. 87876320.

Husk, at en enlig amatør byggede Noahs Ark.
En stor gruppe professionelle byggede Titanic.

Engelsk ordsprog.

Julekoncert i Løvel kirke

Nu nærmer vi os igen den søde juletid, og det er jo blevet en dejlig tradition med julekoncert i Løvel Kirke i december. Igen i år vil børnene i skolekoret fra Sødalskolens Løvelafdeling optræde med nye og gamle julesalmer og -sange, ligesom der også bliver lejlighed til selv at synge med på nogle af sangene, alt sammen under kyndig ledelse af Annelene Poulsen. Koncerten, der varer omkring en time, vil i år finde sted onsdag den **15. december kl. 19.00** i Løvel Kirke. Tidligere års deltagere i julekoncerten ved, at der er garanti for, at julestemningen indfinder sig, når man lytter til børnenes smukke stemmer. Alle er velkomne.

Spillemandsmesse

Søndag den **6. februar 2011 kl 16.00** vil der være en ganske særlig og noget anderledes gudstjeneste i Rødning Kirke, nemlig en spillemandsmesse.

Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik, og den første af sin art på dansk. Teksten er skrevet af Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer, med udgangspunkt i dansk traditionel dansefolkemusik.

Der er tale om en gudstjeneste, hvor vi som menighed har en aktiv rolle, og hvor de fleste kendte elementer fra en normal gudstjeneste indgår.

Musikken og sangen vil fylde meget, og det vil være spillemandsmusik der vil være i fokus.

Vi får til spillemandsmessen besøg af et kor sammensat af Houlkær Kirkes Pigekor og Voksenkor, suppleret med sangere fra Viborgkoret. Endvidere vil der være et spillemandsorkester med violiner, harmonika, fløjte og klarinet.

Musik og sang vil være under ledelse af Houlkær Kirkes organist, Jens Christian Hansen.



Vi er meget glade for, at det er lykket at få dette spændende arrangement til Rødning og er overbeviste om, at der venter os en stor oplevelse.

Fra spillemandsmessen i Houlkær kirke.

Luciaoptog i Rødning kirke



Mandag den 13. december er Lucia-dag. Dagen bliver fejret på smukkeste vis med Luciaoptog, små musikalske indslag, fadervor og fællessang i Rødning kirke kl. 16 - 16.30. Forinden er der kaffebord og forventningsfulde børn i Arken kl. 15. Alle er velkomne. Arr. Skolefritidsordningen og menighedsrådet.

Juletræsfest i Løvel

Igen i år afholdes der juletræsfest i Løvel Kultur- og Forsamlingshus arrangeret i samarbejde mellem Løvel og Omegns Borgerforening og Løvel Menighedsråd. Festen starter i Løvel Kirke søndag den **12. december kl. 13.30**, hvor der afholdes børnegudstjeneste med uddeling af dåbsbibler til årgang 2007, hvorefter den fortsætter ca. kl. 14.00 i forsamlingshuset med kaffe og æbleskiver til de voksne og saftvand og godter til børnene. Vi skal selvfølgelig også danse om juletræ og synge nogle af julens sange.

Julekoncert med Viborgkoret

Årets julekoncert i Rødning Kirke bliver torsdag den **2. december kl 19.00**. I år vil Viborg-koret under ledelse af Jens Christian Hansen komme og synge for os. Programmet vil indholde danske julesalmer, engelske Christmas Carols, juleviser og Jens Chr. Hansen vil spille julemusik på orglet.

Efter koncerten indbydes til kaffe og æbleskiver i forsamlingshuset, hvor Viborg-koret vil synge mere for og med os. Vi håber på en hyggelig aften med fokus på flot korsang og julehygge.



Kalender

Dato	Kl.	Arrangement	Side
16/11	19.00	Møde i Løvel menighedsråd	
18/11	14.00	Torsdagsmøde: Julebanko	
18/11	19.30	Møde i Pederstrup menighedsråd	
21/11	19.00	Aftengudstjeneste og efterfølgende møde i Arken	
26/11	18.00	Fællesspisning	
2/12	19.00	Julekoncert i Rødding kirke og forsamlingshus	12
12/12		Dåbstræf i Rødding og Løvel + Juletræsfest i Løvel	14
13/12	15.00	Lucia med SFO'ens børn i Arken og Rødding kirke	12
15/12	19.00	Julekoncert i Løvel kirke	12
12/1	19.00	Den røde tråd gennem kirkehistorien	3
24/1	19.00	Den røde tråd gennem kirkehistorien	3
28/1	18.00	Fællesspisning	
6/2	16.00	Spillemandsmesse i Rødding kirke	13
24/2	19.00	Den røde tråd gennem kirkehistorien	3
25/2	18.00	Fællesspisning	
8/3	19.00	Den røde tråd gennem kirkehistorien	3
17/3	19.00	Den røde tråd gennem kirkehistorien	3

Fællesspisning i Arken

Den sidste fredag i hver måned (bortset fra december og juli) er der fællesspisning i Arken. Tilmelding er ikke nødvendig. Man dukker bare op kl. 18.00 og betaler 25 kroner for maden. De fleste aftener vil der ud over maden være et lille programpunkt, som kan inspirere og give et indblik i et andet menneskes verden. I januar skal vi f.eks. høre om to unges højskoletur til Palæstina.



Dåbstræf for de 3-4 årige

Søndag den 12. december er der igen dåbstræf - denne gang for børnene fra årgang 2007. Alle andre børn er selvfølgelig også velkomne i Rødding kirke kl. 10.30 eller i Løvel kirke kl. 13.30. Efter børnegudstjenesten i Løvel er der juletræsfest i Løvel Kultur- og Forsamlingshus. Læs mere om det på side 12.

Vejviser

Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf.86 65 10 11, nplj@km.dk.

Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68, soto4971@hotmail.com.

Koordinator for besøgstjenesten: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf. 86 62 21 20.

Rødning sogn:

Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten.

Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf. 86 62 37 87.

Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, tlf. 86 65 26 24, mobil: 51 52 56 49.

Formand: Sune Hjertmann Frederiksen, Høndrupvej 14, Lindum, tlf. 86 65 12 10.

Kirkevæрге: Hardy Møller, Enghavevej 44, Rødning, tlf. 86 69 93 65.

Løvel sogn:

Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf. 86 67 22 25.

Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.

Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf. 21 31 31 88. **← Obs! Nyt telefonnummer!**

Formand: Villy Bach, Tinggade 44, Løvel, tlf. 86 69 93 56.

Kirkevæрге: Kirsten Nielsen, Åstrupvej 5, Åstrup, tlf. 86 69 91 74

Pederstrup sogn:

Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.

Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.

Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf. 86 64 23 40.

Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf. 86 69 94 97.

Kirkevæрге: Anna Trojahn, Løvelbrovej 11, Pederstrup, tlf. 86 69 02 80.

Bibelkredsen

Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf. 86 67 50 69

7/12 Gitte Sørensen, Krogen 2b.

11/1 Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.

1/2 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.

Nye deltagere er altid velkomne!
Henvendelse på ovenstående
telefonnummer.

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 30. januar kl. 17.00 er der kyndelmissegudstjeneste i Pederstrup kirke. Sognets børn vil synge et par salmer, som de har lært til lejligheden. Ligesom sidste år vil kirken alene være oplyst af levende lys. En god og stemningsfuld oplevelse midt i vintermørket.



Gudstjenester

		Rødding	Løvel	Pederstrup
21/11	Sidste s.i kirkeåret	19.00 JL		
28/11	1.s.i advent			10.30
2/12	Julekoncert	19.00		
5/12	2.s.i advent	10.30 KF+K	9.30 KF	
12/12	3.s.i advent	10.30 K	13.30	
13/12	Lucia	16.00		
15/12	Julekoncert		19.00	
19/12	4.s.i advent	14 JH		
24/12	Juleaften	16.00	15.00	14.00
25/12	Juledag		10.30	
26/12	2.juledag	10.30		
1/1	Nytårsdag		10.30	
2/1	Helligtrekongers s.	10.30 K		
9/1	1.s.e.h.3 k.	9.30	10.30	
16/1	2.s.e.h.3 k.	10.30 K	9.30	
23/1	3.s.e.h.3 k.		10.30	
30/1	4.s.e.h.3 k.			17.00 Ky
6/2	5.s.e.h.3 k.	16.00 Spil		
13/2	Sidste s.e.h.3 k.		9.30 JH	
20/2	Septuagesima	9.30 JH		
27/2	Seksagesima			10.30
6/3	Fastelavn	10.30 K	9.30	

JL = Jørgen Lasgaard, **JH** = Jesper Hornstrup, **KF** = Kirsten Felter, **K** = Kirkekaffe
Ky = Kyndelmissegudstjeneste (Se side 15) **Spil** = Spillemandsmesse (Se side 13)