

SOGNET

Kirkeblad for
Rødding - Løvel - Pederstrup

Nr. 3, 2009

sept. - okt. - nov.



*Sommerferien blev i år en pilgrimsvandring på Hærvejen.
Læs Connie Kvorning's fortælling på s. 4-5.*

SIDEN SIDST

Døbte

7. juni i Løvel kirke:
William Højsvig Bech,
Stenkløvervej 9, Løvel.

14. juni i Løvel kirke:
Hans Martiny Kjær,
Rødkløvervej 3, Løvel.

21. juni i Rødning kirke:
Lærke Brogaard Jørgensen,
Overlundvej 36A, Ingstrup.

2. august i Løvel kirke:
Tristan Basler Yding Rasmussen,
Søndermarksvej 16x, Viborg.

9. august i Rødning kirke:
Lukas Bisgaard Kristensen,
Meldgårdsvej 9, Rødning.

9. august i Rødning kirke:
Frederik Baden Nielsen,
Korsbakken 9, Rødning.

23. august i Løvel kirke:
Sofie Leth Pedersen,
Tinghøjvej 17, Vammen.

23. august i Løvel kirke:
Jonas Hovgaard Rathke,
Hvidkløvervej 8, Løvel.

23. august i Løvel kirke:
Simon Juhl Stadsbjerg,
Stenkløvervej 4, Løvel.

Viede

30. maj i Rødning kirke:
Pernille Naldal Nielsen og Martin Bror-
son Nielsen, Vansøgårdsvej 5, Rødning.

20. juni i Rødning kirke:
Helle Odgaard Rasmussen og Bjarne
Dindler Rasmussen, Brudelysvej 5,
Rødning.



Også i år bliver der et til- bud til minikonfirmanderne

De børn, som lige er begyndt i 3. klasse får også - ligesom tidligere årgange - et tilbud om at blive minikonfirmander. Men de nye hold begynder først til marts 2010, fordi Maybrith Lange, som er minikonfirmandlærer, har barselsorlov indtil da. Alle på årgangen får et brev med datoer og andre informationer i god tid, inden vi begynder.

22. august i Rødning kirke:
Karsten Kania Pietraszek og Britt
Trolle, Vansøgårdsvej 21, Rødning.

22. august i Løvel kirke:
Tina Thorup Pedersen og Lars Skov
Jørgensen, Rødkløvervej 8, Løvel.

Kirkeligt velsignede

6. juni i Rødning kirke:
Mette Anderloni Kolding og Bo An-
derloni Kolding, Engblommevej 14,
Rødning.

Begravede

12. juni i Pederstrup kirke:
Søren Allentoft, Kjærgårdsvej 4E,
Løvel.

27. juni i Løvel kirke:
Sonja Bisfelt, Kløvermarken 9A ,
Løvel.

14. juli i Løvel kirke:
Anders Møller, Engvej 5, Løvel.

21. juli i Bjerringbro kirke:
Grete Søndergaard Hansen, Kirkegade
13, Rødning.

30. juli i Løvel kirke:
Emma Johanne Kvorning, Tjele Møl-
levej 10E, Vammen.

31. juli i Løvel kirke:
Poul Vilhelm Martin Corlin, Tinggade
2B, Løvel.

15. august i Rødning kirke:
Lisbeth Pedersen, Sct. Mathias Gade
72, 2.tv. Viborg.

Hvad gør man ved ... ?

Fødsel og dåb

Fødselsanmeldelsen afleveres til præsten senest 14 dage efter fødslen. Hvis barnet skal døbes, kontakter forældrene præsten og aftaler en tid dels for selve dåben og dels for en samtale inden dåben. Her oplyser forældrene om barnets navn og navnene på 2-5 personer, som er villige til at være faddere for barnet. Faddere skal selv være døbt og mindst 13 år gamle.

Navneændring

Det koster 440 kr. at foretage navneændring. En hel familie, der ændrer navn samtidig skal dog kun betale et gebyr. Navneændring på bryllupsdagen er gratis.

Bryllup

Tidspunktet for vielsen aftales med præsten. Hos kommunen ansøger parret om en prøvelsesattest. Der aftales tid for en samtale med præsten forud for vielsen. Prøvelsesattesten medbringes ved samtalen med præsten.

Dødsfald og begravelse

Dødsfald meddeles til præsten, som gerne hjælper med at udfylde de nødvendige papirer. Tidspunkt for og forløb af begravelsen aftales med præsten.

Gravsteder

Henvendelse til graveren.

Pilgrimsvandring på Hærvejen

Af Connie Kvorning, Løvel

Sommerferien blev i år en pilgrimsvandring på Hærvejen. En fantastisk oplevelse og et enestående åndeligt og socialt fællesskab. Det vil jeg gerne dele med læsere af Sagnet og måske derved inspirere og give andre lyst til at begive sig ud på en vandring.

Scenen er 18 personer, der gennem en uge vandrer 140 km på den jyske Hærvej med pilgrimspræst Jette Dahl som vejleder. Jeg var på min første pilgrimsvandring og det skulle du prøve!

En uges vandring på Hærvejen med kristuskranzen (se billedet på forsiden) på håndledet eller i lommen kombineret med Jette Dahls indføring i kranzens perler affødte store tanker, refleksioner og oplevelser.

Hver dag startede med en andagt i den nærmeste kirke, hvor vi blev introduceret til dagens perle/perler og mediterede herefter over en tekst. Herefter var vi klar til at begive os på vej. Så vi dannede rundkreds udenfor kirken og sagde pilgrimsbønnen højt: *Herre vis mig din vej og giv mig mod til at vandre den.*

Denne uges oplevelser var mange og især én blev særlig stor. I Brande Kirke blev den første kærlighedsperle omhandlende Guds kærlighed introduceret med flg. vers:

*Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng.*





Under den efterfølgende meditation oplevede jeg bogstavelig talt at blive fyldt fra tå til top af Guds kærlighed, som strømmede ned gennem kroppen. En stor følelse-mæssig oplevelse, som efterfulgtes af en enorm lethed ... faktisk følelsen af at kunne flyve. Meget mærkeligt og samtidig utroligt dejligt.

Samme lethed gennemsyrede dagens vandring og ideen om at overnatte i en kirke opstod. Ønsket blev opfyldt af den lokale præst og natten mellem torsdag og fredag blev i Kragelund Kirke en nat med god søvn, stor mening og følelsen af, at Gud "er den dybe sammenhæng".

God vandring til dig!

Vil du høre mere om pilgrimsvandring

Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup inviterer 21. oktober kl. 19.00 til en aften i Arken, hvor pilgrimspræst fra Viborg Anette Foged Schultz kommer og fortæller om pilgrimsvandringens vej til fordybelse i bøn og meditation. Aftenen lægger desuden op til, at de tre sogne kan samle en gruppe omkring kristen meditation. Alle interesserede er velkomne. Nærmere oplysninger hos Connie Kvorning på 2421 4061.

Høst er et ord, der kan sætte mange tanker i gang

Af Rita Jakobsen, Løvel

Høst er navnet på en af vore berømte malere: Bornholmeren Oluf Høst, der levede fra 1884 til 1966, og som især er kendt for sine stemningsfyldte malerier med bornholmske motiver. Han har dog også malet religiøse billeder, der ofte har været inspireret af ældre, klassiske kunstnere.

Men udover at være et navn, har ordet *høst* jo flere andre betydninger: Det er betegnelsen for det arbejde, der udføres i forbindelse med bjærgning af udbyttet fra mark og have; for det tidsrum, hvor dette arbejde foregår, og også for selve det produkt, der bringes i hus.

Det er det tidspunkt, man får belønningen for den indsats, man har gjort; man høster frugterne af sine anstrengelser; man høster, som man har sået og hvad

der ellers findes af udtryk vedrørende høst. Nu vil det vise sig, om man har gjort det godt nok, så høstudbyttet kan bringe både folk og fæ gennem vinteren.

For mig er høsttiden den bedste tid på året. At se de gyldne kornmarker med fyldte aks, frugttræerne, der bugner af æbler og pærer, de levende hegn med tunge klaser af hyldebær og rønnebær, det er til at blive i godt humør af. Jeg deltager ganske vist ikke meget i den "rigtige" høst af markafgrøder - hjælper kun med at køre hø og halm ind - men høsten af bær, frugt og grønt fra drivhus, have og skov, er ren lykke. At gå ned i drivhuset og fylde en skål med røde og gule tomater af forskellige sorter, supplere med slangeagurker og skoleagurker og til sidst en gul eller



Høstgudstjenester

Løvel: 13. september kl. 10.30

Rødding: 20. september kl. 10.30

Pederstrup 27. september kl. 10.30

Efter høstgudstjenesterne indbyder menighedsrådene til frokost. De penge, der bliver indsamlet i kirkerne de tre søndage, går til støtte for venskabsmenigheden i Kasheshe.



rød peberfrugt, det er et godt udgangspunkt for en skål salat til maden.

Omme i urtehaven finder jeg kartofler, forskellige typer af gulerødder, ærter, bønner, squash, spinat, løg, kålrabi, spidskål og andre lækre grøntsager. Som prikken over i'et plukkes persille, dild, purløg og timian til at give et ekstra pift – hvad kan man så ønske sig mere?

I august og september, som man normalt kalder høsttiden, har høsten i virkeligheden været i gang længe. Purløg og persille kan der som regel høstes af i april, og i maj kan de spæde blade af spinat, rødbede og morgenfrue blandes

i salatskålen. I juni gælder det først og fremmest jordbærhøsten og de nye kartofler; snart efter følger ribs, hindbær, stikkelsbær og moreller.

Her i sensommeren, når skoleferien er forbi, er de første sommeræbler modne og mirabellerne hænger i klaser på træerne. Inden længe kan man begynde at kigge efter modne brombær i skoven, hvor man også kan være heldige at finde gode spisesvampe og små, syrlige æbler. Fra haven er udvalget af grøntsager helt i top, og når jeg har hentet kartofler- løg- gulerødder- kål- bønner- majs og går op mod huset for at bruge min høst til et sundt og lækkert måltid, så føler jeg mig rig.

Breve fra tre studerende i Tanzania

Af Sune Hjertmann Frederiksen

De tre studerende, som vi har støttet med en del af skolepengene, har sendt en lille hilsen og nogle billeder til os. De to af dem læser på secondary school. Det svarer til 8.-12. klassetrin i skole-systemet. Den sidste læser på stiftets bibelskole i Nkwenda, og vil, når hun er færdig, være uddannet evangelist. Vi havde måske nok forventet, at brevene ville indeholde en præsentation, at de ville have fortalt om sig selv og deres hjem, og om hvad de laver i skolen. Men som I kan se, er hilsnerne i stedet takkebreve, hvor de tre stude-

rende takker for den støtte herfra, som har muliggjort deres skolegang.

Det kan nok gøre os eftertænksomme, at det forholdsvis lille beløb, som vi har sendt til Kasheshe, har haft så stor betydning for de tre. Så stor at dette deres første brev til os handler om taknemlighed.

Vi er glade for, at kunne hjælpe de tre og derigennem også kirken og menighederne i Kasheshe. Og så må vi håbe, at vi i de næste breve fra Lenies, Melida og Agnetha kan få lidt mere at vide om dem selv.



Lenies Beniace
Rugu secondaryschool, Karagwe
7. august 2009

Til Rødding, Løvel og Pederstrup sogne.

Allerførst hilser jeg jer i Herren Jesus Kristus navn. Jeg håber, det går godt med de daglige gøremål. Her på skolen hvor jeg er hilser de jer i Herrens navn. Her i Kasheshe – Karagwe, Tanzania har vi det godt. Lige nu er det tørtid.

Jeg beder jer om at modtage min store tak for jeres støtte så jeg kan få uddannelse på secondary school. Her er jeg overbevist om, at den styrke, som jeg herigennem får, vil jeg kunne bruge for Gud gennem hele mit liv.

Jeg beder jer om fortsat at bede for mig, så at han vil beskytte mig mod det onde, mod satan, så at jeg kan fuldføre mine studier og blive en god tjener for Gud.

Jeg beder jer viderebringe hilsner til alle venner i Danmark.

Gud være med jer.

*Studerende
Lenies Beniace
Rugu Secondary School*

Melida Mathayo
Kajunguti Secondary School
Karagwe, Tanzania
06/08/2009



Til Rødding, Løvel, Pederstrup sogne

Kære venner i Herren, allerførst hilser jeg jer i vor Herre Jesu Kristi navn. Jeg håber at Herren hjælper jer i alt.

Jeg vil også gerne sende jer hilsner fra skolen hvor jeg er, Kajunguti Secondary School.

Jeg føler stor glæde når jeg nu skriver dette brev og siger MANGE TAK fordi I har besluttet at støtte mig så jeg kan få uddannelse på Secondary School. Tak, endnu engang mange tak. Må Gud fortsat velsigne jer. Jeg takker fordi I har givet mig mulighed for at tjene Gud, og det vil jeg gøre ærligt. Jeg beder jer fortsat bede for mig, at jeg kan få styrke fra Gud til at vinde over satan og hans prøvelser. Jeg håber at disse hilsner og denne min tak vil nå alle kære medkristne i Rødding, Løvel og Pederstrup, Danmark.

*Jeres i Herren
Melida Mathayo
Studerende Kajunguti Secondary School.*



Agnetha Thomas
Rugu Menighed, Kasheshe Sogn
Karagwe
07.08.2009

Rødding, Løvel og Pederstrup sogne

Jeg hilser jer i vor Herre Jesu Kristi navn. Pris Herre!

Jeg er meget glad for at skrive dette takkebrev til jer. Nu føler jeg mig meget vel ved at være på Bibelskolen, og der forberede mig på at arbejde for Gud i Rugu menigheden i

Kasheshe sogn som evangelist. Gud vil hjælpe mig så jeg fuldfører studiet på 2 år og derefter tjene Gud fremover.

Min tak sender jeg til alle kristne i Rødding, Løvel og Pederstrup – Må Gud bringe velsignelse.

*Jeres i Herrens kærlighed
Agnetha Thomas*

Er vi blevet så forkælede, at vi glemmer det væsentlige?

Af Lars Raahauge

På mine mange rejser i Indonesien har det som regel lykkedes for mig at komme i kirke om søndagen, og jeg har efterhånden snakket med folk fra mange forskellige kristne menigheder: luthersk-evangeliske, karismatiske, ja endda katolske. Det har været spændende at høre om, hvordan de organiserede deres menigheder og sognearbejde.

Som regel har livet i menigheden været blomstrende og righoldigt med aktiviteter på stort set alle områder i det daglige liv, alt baseret på frivilligt arbejde.

Dog har der selvfølgelig skullet skaffes penge til præsternes løn og helt basale omkostninger vedrørende kirken. Set i vores målestok har der været tale om meget få penge, der skulle samles ind, men alligevel har præster og menighedsråd ofte brugt over halvdelen af deres arbejdstid for kirken til at skaffe penge gennem donationer, indsamlinger, basarer med videre.

Jeg har altid haft lidt medlidenhed med, at de skulle bruge så meget tid på det, og har sat pris på, at den tid, som jeg selv kan afsætte til kirken, kan gå til

det rent kirkelige. Jeg har egentligt ikke tænkt så meget over hele pengesiden i den danske folkekirke, blot glædet mig over at, der ikke hver søndag har stået en emsig præst eller kirketjener og stukket et indsamlingsnet op under næsen på mig under salmesangen.

Jeg har nu i et halvt års tid haft det privilegium at få indsigt i en kirkelig økonomisk virkelighed, der er diametralt modsat til de indonesiske kristne menigheders. Siden marts har jeg haft sæde i provstiudvalget i Viborg Østre provsti. Provstiudvalget fungerer som et slags finansministerium for 39 kirker og 29 menighedsråd og behandler og prioriterer budgetter og investeringsforslag fra menighedsrådene og det er rigtigt, rigtigt mange penge, der fordeles fra kirkeskatterne.

Når jeg i Indonesien har fortalt om vores danske gudstjenester med ansatte kirketjenere, organister, korsangere og kordegne har folk dårligt troet deres egne ører. "Betaler I folk penge for at synge til Herrens pris?" Ja, det gør vi, og vi har med vanlig dansk sans for



Jeg har glædet mig over, at der ikke hver søndag har stået en emsig præst eller kirketjener og stukket et indsamlingsnet op under næsen på mig under salmesangen, siger Lars Raahauge.

Sidste nyt fra venskabskomiteen – og fra Kasheshe

Af Sune Hjertmann Frederiksen

Vi har lige fået brev fra Kasheshe. Efter at et lokalt kontor for organisationen World Vision tilbyder internetadgang går det let med emails.

I brevet bringer Fulgence, evangelisten som var her i september, hilsner fra Kasheshe til os alle i pastoratet. Han fortæller, at det nu er midt i tørtiden, stærk sol dagen

lang og masser af støv overalt. Til september kommer regnen – om Gud vil... Og så sender han med brevet billeder fra et korstævne som blev holdt 19. juli i Rugabo, en af de 7 menigheder i Kasheshe sogn. På korstævnet deltog en række kirkekor fra Kasheshes menigheder. Korene sang og konkurrerede om at blive bedst. Vinderkoret blev Zion-koret, et ungdomskor fra Rugabo og nummer 2 blev Tumaini fra Kasheshe, tumaini betyder håb. De 2 bedst placerede kor går nu videre til et korstævne for hele provstiet. Og derfra går vinderen videre til det store korstævne for hele Karagwe stift. Når vi får nyheder om korstævnerne og Kasheshe-korenes placering lægger vi det på hjemmesiden. På billedet er det Søndagsskolekoret fra Rugabo, der synger. Der er flere billeder fra korstævnet på hjemmesiden - www.roddingkirke.dk.



Søndagsskolekoret fra Rugabo - en af de 7 menigheder i Kasheshe sogn.

effektivitet stablet en rimeligt velsmurt maskine på benene til at opkræve og fordele kirkeskatterne.

Selv er jeg glad for, at jeg som menighedsrådsmedlem ikke skal bruge mine aftener på for eksempel at kime erhvervsdrivende ned for at sælge annoncer til kirkebladet eller lave hjemmegjorte produkter til salg på kirkebasaren. Men vores situation er den absolutte undtagelse på verdensplan, alle andre steder er kristne menigheder travlt optaget af at skrabe penge sammen til at drive deres kirke. Dette arbejde er selvfølgelig træls, men der

er heller ingen tvivl om, at det er med til at skabe sammenhold og engagement i kirken.

Der er kræfter i Danmark i dag, der gerne vil ordningen med kirkeskat til livs. Hvis det skulle ske, er der ingen tvivl om, at det ville medføre et enormt kulturchok for vores kirke. Lad os derfor bevise over for samfundet, at vi værdsætter vores ordning ved at bruge penge med omtanke, og at vi benytter den tid, som vi sparer ved ikke at skulle samle penge ind, til at skabe kirkelige aktiviteter, der giver sammenhold og forkynder evangeliet.

En god og oplevelsesrig tur!

Af Kai Jensen, Løvel, om menighedsudflugten 9. august



Gammel Ry kirke.

Deltagerne, der havde fået muligheden til turen, tog af sted søndag morgen i et behageligt vejr. Kørslen til første stop ved Sørenskirken i Gl. Rye bød på det bakkede landskab ved Silkeborgsøerne. Kirketjeneren fortalte i kirken om dens særlige storhedstid før reformationen og nedgangsperioden efter.

Formiddagskaffen med rundstykker, som Karsten Rasmussen og Hardy Møller havde gjort klar i sognets menighedshus, blev så nydt før vi besøgte kirkens fritliggende tårn udefra og



En del af turdeltagerne udenfor frilandsmuseet i Glud.

indeni. Årsagen til det ejendommelige spænd, der er mellem tårn og kirkeskib, er en nedbrydning af bygningsdelen her. Herfra fortsatte vi gennem den vekslende natur med skove, høstklare og afhøstede marker til Glud på sydsiden af Horsens fjord. Her fik vi en rundvisning på frilandsmuseet sammen med en beretning om den særprægede Søren Knudsen, der havde startet museet i 1912.

Efter frokosten samme sted tog vi på en rundtur i Bjerre herred, som egnen her hedder. Det var med guide, Børge Hede, tidligere skoleinspektør i Juelsminde. Og hvilken guide, det var lige før han kendte personerne, vi passerede på vejen. Vi fik en rigtig god orientering om egnen, vi kørte rundt i. Nået tilbage til frilandsmuseet kunne vi få kaffe her og en mulighed for at se lidt mere af museet.

Fra Glud kørtes nordpå til Pøt Mølle, hvor vi igen fik en guide med i bussen til en tur i omegnen af Frisenborg. Guiden var søn af en tidligere skovfoged i Frisenborgskovene og boede også her, så han var godt kendt med skovene og egnen. Grundet guiden havde vi lejlighed til at køre ad en 12 km lang allé, der udgik fra godset Frisenborg og sluttede ved Hinnerup. Den var anlagt på initiativ af en tidligere greve. Ad den kørte vi gennem store skovstrækninger. Et sted stod der nogle store douglasgraner ved alléen, de var plantet i 1886.



På frilandsmuseet.

I Pøt Mølle ventede middagen. Indtil da var tidsplanen ikke skredet grundet Dalagers "ihærdige indsats". Men da hovedretten var indtaget, kunne Dalager hjulpet af Aase konstatere, at det ifølge tidsplanen var tid for afgang hjem. Da der på bordene var lagt dessertskeer frem, var stemningen blandt os: Hellere se bort fra tidsplanen end gå glip af desserten!! Vi havde nu heller ikke særlig travlt med at forlade de kønne omgivelser efter middagen.

På hjemturen så vi også bort fra tidsplanen ved ikke at køre den hurtigste vej, men valgte nogle mindre veje over Tange, Vindum og Vejrumbro for at se så meget som muligt. Mørket, der faldt

på, tog dog udsynet til sidst. Både på ud- og hjemturen havde vi lejlighed til at synge sammen i det gode selskab, vi havde med hinanden. En god og oplevelsesrig tur!!!



Ved Pøt Mølle.

Vil du synge - vil du udfordres - vil du ha' det sjovt?

Så er dette nye kor noget for dig. Vi mødes i Rødning Kirke til opvarmning, musikalsk træning og sang; gospel og andre gode sange. Ingen optagelsesprøve – men du skal være i rimelig fysisk form, have en vis portion mod og et seriøst ønske om at synge. Af og til optræder vi lokalt.

Start: torsdag den 24/9 kl. 19.30 - 21.30

Pris: 500 kr (pensionistpris 395 kr)

10 mødegange

Korleder: Karin Antonsen

Tilmelding til LOF Viborg (hold 962700)

tlf.87262326 eller www.lof.dk/viborg

For nærmere information kontakt

Karin Antonsen på tlf. 86651014

eller Anne Vind på tlf. 86651129.

Ulla Horsholt genfortæller "Hytten"

Efter gudstjenesten i Rødning kirke den 8. november kl. 19.30 vil sognepræst Ulla Horsholt, Ørum, genfortælle romanen Hytten.

Ulla Horsholt skriver om bogen:

"Hytten. Når tragedien møder evigheden".

Sådan hedder en tankevækkende bog af Paul Young, der på kort tid har fået rekordsalg i USA.

Bogen rummer både isnende gys og stor humor, og så møblerer den gudsbilledet om. Den rejser store spørgsmål og besvarer dem ved at fortælle om en dyb tragedie, der altså møder evigheden:

Hvem er Gud og hvordan? Er det Gud eller os, der er dommer? Hvordan kan jeg tro? Bogen kan opleves forargende, for nogen særdeles befriende, mange mennesker fortæller, at de har fundet trøst i bogen og den har stof til eftertanke for alle der gør sig tanker om troen og dogmerne. En lille bog, der har fået stor sjælesørgerisk betydning for mange.

Den bog vil jeg gerne genfortælle og debattere i Arken.



Filmaften for 6. og 7. kl på Sødalskolen

Kort før sommerferien blev der afholdt filmaften for de 2 klassetrin i Arken. Formålet for 7. klasserne var bl.a. at de unge kunne mødes udenfor skoletiden og hygge sig. Denne aften mødte 25 unge mennesker op til sodavand, popcorn og en sjov film.

For 6. klasserne var det lidt specielt, da de jo ikke gik på samme skole. Klasserne havde mødt hinanden tre gange før, og havde lige fået at vide, hvem de skulle gå i klasse med efter sommerferien. Denne aften mødte 33 unge mennesker op til sodavand, popcorn og sjov film. De unge mennesker fik ikke set særlig meget af filmen, men snakken gik lystigt.

Om filmafterne må det siges at de var succesfulde, så det vil vi gerne gentage for de samme årgange - også de unge, der ikke går på Sødalskolen.

8. årgang: 22. oktober + 10. december.

7. årgang: 5. november + 21. januar.

Alle dagene er det i tidsrummet 19.00 - 21.00.

Karin Dalsgaard Bjerrum



Sommerfest i Rødning



Omkring 60 mennesker mødte frem for at fejre gudstjeneste i Skibet i forbindelse med sommerfesten i Rødning. Menighedsrådsformand Sune Frederiksen fungerede både som kirkesanger og prædikant.

Gudstjeneste sammen med frimurerne fra Viborg



Søndag den 13. september kl. 13.30 er der gudstjeneste i Rødding kirke. Som altid er gudstjenesten åben for alle! Der er dog et særlige ved denne søndags gudstjeneste, at et antal medlemmer fra Frimurerlogen i Viborg har ønsket at deltage for at markere deres sæsonstart. Andre foreninger, som har lyst til at tage ved lære af det gode eksempel og f.eks. begynde eller afslutte et arrangement i kirken, må gerne henvende sig til præsten eller menighedsrådet. Så findes der sikkert en mulighed.

Gudstjeneste for begyndere

Hvorfor vender præsten ryggen til menigheden? Kan man stille spørgsmål til prædikenen? Hvornår skal man sidde, og hvornår skal man stå op? Hvad er en epistel?

Hvis man skal have noget ud af en fodboldkamp eller en golfmatch, er man nødt til at kende reglerne og vide, hvad det går ud på. Sådan er det også med en gudstjeneste. Den kan være svær at følge med i og forstå, hvis ikke man kender dens "spilleregler". Noget finder man bedst ud af ved at deltage i den. Men andet kræver en forklaring. Derfor prøver vi i år at holde en gudstjeneste for "begyndere", hvor præsterne i dialogform vil forklare alt det, der foregår i kirken. Konfirmanderne og deres forældre er særligt indbudt, men alle er velkomne til at komme og få frisket gudstjenestens spilleregler op. Det sker torsdag den 29. oktober kl 19.00 i Rødding kirke.

Indkaldelse til generalforsamling i Menighedsplejen

for Rødding, Løvel og Pederstrup sogne.

Onsdag den 23. september kl. 18.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Mødet starter med aftensmad.

På Menighedsplejens vegne

Anne Berg Olsen og Jette Giversen



Torsdagscafé - Et nyt initiativ fra Aktivitetsudvalget

De torsdage, hvor der ikke er Torsdagsklub, er Arken åben, og der er kaffe på kanden. Tag selv brød med. Der er ikke arrangeret program. Deltagerne skaber selv indholdet. Alle muligheder er åbne. Se datoerne i kalenderen på side 14.

Kontaktperson: Jette Giversen, tlf. 8665 1038.

Venskabsdag

Venskabskomiteen i Kasheshe har forslået, at vi udnævner en bestemt dag til *Venskabsdag*. En dag hvor vi både i Kasheshe og her i pastoratet har fokus på vores venskabsforbindelse og på de mennesker, som vi igennem forbindelsen har lært at kende. Den gode ide har vi sagt ja til. Det bliver i år søndag den 25. oktober. Så i forbindelse med gudstjenesten i Pederstrup vil venskabskomiteen fortælle nyt fra Kasheshe og dermed være med til at markere *Venskabsdagen*.

Sangerlaugets musikalske aften i Rødding Kirke

Sangerlauget ved Rødding Kirke vil sammen med organist Søren Lind gerne invitere til en hyggelig musikalsk aften i Rødding Kirke søndag den 25. oktober kl. 19.30. Vi vil synge og spille lidt for og sammen med jer, og der vil være fællessang. Efterfølgende vil der være en kop kaffe i Arken, og hvem ved, måske lidt mere sang og musik.

Venlig hilsen

Søren, Poul Erik, Poul, Egon og Sune

Foredrag ved overlæge Ole Hartling

“Liv og død i menneskets hænder.”

i Hersom forsamlingshus torsdag den 5. november 2009 kl. 19.30.

Ole Hartling var formand for Det etiske Råd 2003-2007 og fik Rosenkjærprisen i 2007.

Distriktsforeningen af Menighedsråd i Viborg Østre Provsti arrangerer mødet i samarbejde med Borgerforeningen og menighedsrådene i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup. Entré og kaffe: 70 kr.



Kalender

Dato	Kl.	Arrangement	Side
9/9	19.30	Møde i Pederstrup menighedsråd	
17/9	14.00	Torsdagsmøde, Organist Søren Lind	
20/9	11.30	Frokost efter høstgudstjenesten i Rødding kirke	
23/9	18.30	Generalforsamling i Besøgstjenesten	16
24/9	14.00	Torsdagscafé	
25/9	18.00	Fællesspisning i Arken	
30/9	19.00	Filmklubben BioArken	
1/10	14.00	Torsdagsmøde, Jytte og Jørgen Halkjær, Grønland	
6/10	19.00	Møde i Løvel menighedsråd	
7/10	19.00	Møde i Rødding menighedsråd	
8/10	14.00	Torsdagscafé	
15/10	14.00	Torsdagsmøde, Henning Jensen, Mit liv i København	
21/10	19.00	Pilgrimspræst Anette F. Schultz om pilgrimsvandring.	5
22/10	14.00	Torsdagscafé	
22/10	19.00	Filmaften for 8. klasse	15
25/10	19.30	Musikaften med Kirkesangerlauget	17
28/10	19.00	Filmklubben BioArken	
29/10	14.00	Torsdagsmøde, Alma Bjerregaard, film fra Indien	
30/10	18.00	Fællesspisning i Arken	
5/11	14.00	Torsdagscafé	
5/11	19.00	Filmaften for 7. klasse	15
8/11	19.30	Aftengudstjeneste + Ulla Horsholt genfortæller "Hytten"	15
12/11	14.00	Torsdagsmøde, Birthe og Martin, harmonikamusik	
19/11	14.00	Torsdagscafé	
24/11	19.00	Møde i Løvel menighedsråd	
26/11	14.00	Torsdagsmøde, Julebanko	
26/11	19.00	Filmklubben BioArken	
27/11	18.00	Fællesspisning i Arken	
10/12	19.00	Filmaften for 8. klasse	15

Vejviser

Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf.86 65 10 11, nplj@km.dk.

Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68, soto4971@hotmail.com.

Koordinator for besøgstjenesten: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf. 86 62 21 20.

Rødding sogn:

Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten.

Organist: Søren Lind, Gravene 30b, st.tv. 8800 Viborg, tlf. 86 62 37 87.

Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, tlf. 86 65 26 24, mobil: 51 52 56 49.

Formand: Sune Hjertmann Frederiksen, Høndrupvej 14, Lindum, tlf. 86 65 12 10.

Kirkeværge: Hardy Møller, Enghavevej 44, Rødding, tlf. 86 69 93 65.

Løvel sogn:

Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf. 86 67 22 25.

Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.

Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf. 28 74 71 48.

Formand: Villy Bach, Tinggade 44, Løvel, tlf. 86 69 93 56.

Kirkeværge: Kirsten Nielsen, Åstrupvej 5, Åstrup, tlf. 86 69 91 74

Pederstrup sogn:

Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.

Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.

Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf. 86 64 23 40.

Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf. 86 69 94 97.

Kirkeværge: Anna Trojahn, Løvelbrovej 11, Pederstrup, tlf. 86 69 02 80.

Bibelkredsen

Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf. 86 67 50 69

6/10 Gitte Sørensen, Krogen 2b.

3/11 Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.

1/12 Ragna og Bent Jørgensen.
Ingstrup Møllevvej 8.

Kirkeradioen VIKRA

Rødding sogn er medlem af kirkeradioen under Radio Viborg.

Kirkeradioen sender hver søndag kl.20 - 21 på 106,4 Mhz.

SOGNET redigeres

af Sune Hjertmann Frederiksen, Bendt Jensen, Karin Dalsgaard Bjerrum, Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Bjarne Johnsen, Niels Peter Jacobsen.

Bladet udkommer 4 gange årligt:

1. marts, 1. juni, 1. sept. og 1.dec. og postomdeles til alle husstande. Hvis du ikke får bladet, kan du henvende dig til bladudvalget, som også gerne tager imod ideer og indlæg.

Se også sognenes hjemmeside:

www.roddingkirke.dk

www.lovelkirke.dk

www.pederstrupkirke.dk

Gudstjenester

		Rødding	Løvel	Pederstrup
6/9	13.s.e.trin.	-	14.00 JH	-
13/9	14.s.e.trin.	13.30	10.30 Høst	-
20/9	15.s.e.trin.	10.30 Høst		-
27/9	16.s.e.trin.	-		10.30 Høst
4/10	17.s.e.trin.	10.30 K		-
11/10	18.s.e.trin.	10.30 Radio + K		9.30
18/10	19.s.e.trin.	10.30 KF		-
25/10	20.s.e.trin.	19.30 Sang		10.30 Ven
29/10	Forklaringsgudstj.	19.00		-
1/11	Alle helgens dag	10.30 K		16.00
8/11	22.s.e.trin.	19.30 UH		-
15/11	23.s.e.trin.	14.00 JH		-
22/11	Sidste s. i kirkeåret	-		10.30
29/11	1.s.i.advent	-	10.30	-
6/12	2.s.i.advent	-	14.00 JH	-
13/12	3.s.i.advent	10.30 Dåb	13.30 Dåb	-

JH = Jesper Hornstrup
KF = Kirsten Felter
Høst = Høstgudstjeneste
K = Kirkekafe efter gudstj.
Radio = Transmission, Radio Viborg
Ven = Venskabsdag
Sang = Koncert med sangerlauget
UH = Ulla Horsholt, Ørum
Dåb = Dåbsbibler til de 4-årige

Løvel kirke vil være lukket pga. ombygning fra 14. sept. til 22. nov. Høstgudstjenesten bliver altså sidste gudstjeneste inden renoveringen. Kirken bliver åbnet igen 1. søndag i advent og er altså klar til julemånedens mange arrangementer og gudstjenester.